

מדבריו של מו"ר הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל

הננו מביאים כאן תמציתו-של-לקט מאמרותיו ודבריו של מורנו ורבנו הרב משה צבי נרי'ה זכר צדיק לברכה. הדברים מהווים חלק קצר של אוסף-דברים שמשובצים במכתביו ובמאמריו, ומהווים דגם למפעל רחב יותר. - העורך.

"בן תורה מעולה בידיעותי' ובמדותי' - זהו הנשק החזק ביותר שלנו, ובו ננצח בעז"ה. לא נבזבו זמנו בויוכחים ובמאבקים, אלא נתרכז בעבודה-שבפנים, בגידול דור ישרים מבורך, וסוף הכבוד - כבוד שמים - לבוא."
מכתב, כפר-הרואה, אדר"ח טבת ה'תש"ן

אסור לנו להמשך יותר מדאי לעניינים - גם אם הם חשובים - שמסיחים דעתנו מהלימוד, ויש לעמוד על משמר הציבור הצעיר שלא יצא מגדרו ולא ימיש יותר מדאי מאהלה של תורה."
מכתב, כפר-הרואה, ט"ז אייר ה'תשנ"ד

"אנחנו הקימונו ישיבות בשביל נוער שאיננו רוצה ללכת לישיבות. הקימונו ישיבות בשביל אותו הנוער שלא חלם כלל על אהלי תורה. כל ישיבה מטפלת בנוער משהוא עובר את סף הישיבה. ואילו אנחנו השקענו מאמצים להביא את הנוער לישיבה."
מאמר, "בדרך לא סלולה"

"אל תתפלאו אפוא חברים, אם גם כעבור שנים, אני עבדכם מנסה לא פעם להעמיד אתכם בפני עובדות קיימות. כי אין לך עובדה יותר גדולה שהועמדה והצליחה, ברוך השם, מאשר ישיבת בני עקיבא בכפר הרואה, ועל כן מנסים להמשיך במסורת של עובדות."
בהרצאה לפני חברי הפועל המזרחי

"הלב מלא גאווה על הנוער היקר שלנו: בהירות, איתנות, לא נחיתות, הכרה עצמית, יחס חם לחיים-של-תורה. ב"ה שזכינו לנוער כזה."
מכתב, כפר-הרואה, ערב-פסח ה'תשנ"ב

מדבריו של מו"ר הרב משה צבי נר"ה זצ"ל

"ברוסיה הצארית. בימי ניקולאי השני, אמרו שאדם מורכב משלושה דברים: גוף, נשמה ופספורט. והיום רוצים ההורים שיהיה בנם מורכב משלושה דברים: גוף, נשמה ותעודת בגרות. ובאיזה רטט מדברים על ענין זה! ואנחנו צריכים לעמול עמל קשה, שהענין הזה יתפוס את מקומו הראוי לו, אבל לא שיהפך לעיקר העיקרים."

מאמר, "בדרך לא סלולה"

"במדרש תנחומא בפרשת תצוה נאמר - מפני מה זכה שאול למלכות? מפני שהסבא שלו היה מדליק נרות במבואות האפלים. אתם מדליקים נרות של יהדות בירושלים, ב"מאה שערים", ב"בית ישראל", ואין אנו דורשים מכם שתלכו לאילת. לא דורשים מכם שתלכו לקרית שמונה. אנחנו לא יכולים לבקש מאנשי הישוב הישן בירושלים שילכו לירוחם או לדימונה או לשלומי ולחצור. אבל מישהו צריך ללכת שמה - ואנחנו הולכים שמה. אנחנו "מדליקים נרות במבואות האפלים". תעזרו לנו להביא אור תורה ונר של מצוה בכל המבואות האפלים שאתם לא יכולים ללכת שמה."

הרצאה באסיפת בחירות, במאה שערים

"המדינה העצמאית שזכינו לה אינה רק זכות שנפלה בחלקו של דורנו, אלא גם חובה שהוטלה בגורלנו - חובה גדולה וקדושה, כי היעוד אינו זכות אלא חובה. הננו עם עתיק שיש לו עבר מפואר - ופאר עברו הוא המחייב את הדר עתידו."

מאמר, "המפרידים בין תורת ישראל ועם ישראל"

"הנני נמצא בצפון ולבי במזרח, בירושלים, וקשה לבטא מה שעובר בלב בימים אלה. ירחם ד' עלינו, ויוציאנו הקב"ה מבין המצרים - וזאת התפילה וזאת הברכה."

מכתב, מירון, כד תמוז ה'תשנ"ד