

ראש הישיבה הרב חיים דרוקמן שליט"א

לאורו נוסף ונלך.

עצרת זו, עצרת הציונות הדתית, היא בודאי לרוחו של הרב נריה זצ"ל. הוא בודאי היה אומר לקיים אותה. כל ימיו פעל לזקיפות קומתו של הנוער הדתי, כדי שיוכל למלא את שליחותו בעם כולו. רק לאחרונה, כאשר שכב כבר על ערש דווי, ביקש ממני להגן על הנוער הדתי לאומי מפני מתקיפיו, שלא בצדק. עצרת זו, שנועדה לחזק את הציונות הדתית נוכח שליחותה המיוחדת בעם, היא בודאי לרוחו של הרב נריה זצ"ל, ואני חש בעליל שרוחו שורה עליה.

לפני למעלה משישים שנה כתב הרב נריה זצ"ל, בשיר שהיה לאחד המרכזיים בשירת בני עקיבא: "למרות כל המכשולים ולעומת כל הנחשלים - יתקדמו בני עקיבא!" ואכן התקדמו, למרות כל המכשולים שניצבו בזמנו בדרכם. צעירים אלה מובילים היום בעם ישראל בכל התחומים הערכיים.

זהו דור הכיפות הסרוגות הנפלא, שנמצא בכל תחומי העשייה בעם ישראל ובמדינת ישראל, ומהווה מופת ביושרו, במוסריותו, בנאמנותו לעם ולמדינה ובמסירות נפשו בצה"ל. אשרינו שזכינו לכך!

בשבעות האחרונים היינו עדים לתופעה נוראה של "עליהוס" נגדנו, אך כל ההשתלחיות בציונות הדתית ובנוער הנפלא שלה - שהן עצמן כואבות מאוד - לא ידכאו אותנו, ולא ירפו את ידינו. אנחנו נמשיך במפעלינו החיובים בעז רוח ומתוך אמונה שאנחנו פועלים למען העם כולו ולמען המדינה כולה.

החיצים המופנים לאחרונה אל ישיבות ההסדר ואל הפנימיה הצבאית הדתית פוגעים קשות מבחינה לאומית, מכיוון שאלה נושאות בראש ובראשונה ערך לאומי. הן מבטאות בעצם קיומן את היותנו מדינה יהודית וצבא יהודי. למיזוג הזה של ספרא וסיפא, של תורה וצבא, נודעת חשיבות עצומה מבחינה לאומית, דווקא נוכח הקיטוב החריף בעם, על כן פגיעה במיזוג המיוחד הזה היא פגיעה קשה בעם ישראל ובמדינת ישראל. לבי סמוך ובטוח שלא יאונה דבר למוסדות נפלאים אלה, אבל עצם נסיון הפגיעה בהם פוגע מאוד.

אנחנו נמשיך בדרכנו, נוסף להניף גבוה את דגל הציונות הדתית בשלמותו: דגל שמאחד תורה, עם וארץ; שמלכד תורה ומדינה; שמשלב תורה עם צבא; זהו החזון היהודי השלם, זוהי האמת היהודית שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שסופה לנצח ולהיות נחלת העם כולו.

ההמנון של בני עקיבא שחובר אף הוא על ידי הרב נריה זצ"ל, פותח במילים "יד אחים לכם שלוחה הנוער החביב". עלינו להדגיש בימים אלה במיוחד: יד אחים לכם שלוחה עמנו החביב. אנחנו רוצים בעם כולו.

עם ישראל הוא עם אחד, משפחה אחת, על אף כל חילוקי הדעות. המאחד אותנו הוא לאין ערוך עמוק מהמפריד. כולנו מתכוונים לטובת עם ישראל ומדינת ישראל. גם אלה מעמנו, שנראים טועים ופוגעים - כוונתם בודאי לטובה. הבה ונדבר, נאזין אלה לאלה ובטוחני שנבין יותר איש את רעהו ונתייחס יותר לזולתנו, ובודאי שלא נתקוף איש את אחיו.

גם המאבק שלנו על ארץ ישראל הוא מאבק למען העם כולו. זה איננו מאבקם של תושבי ישי"ע והגולן או למענם. פגיעה בארץ ישראל היא פגיעה קשה בעם

ישראל ובמדינת ישראל. כשדגל ישראל נשרף בשכם - זוהי פגיעה קשה בלב העם. כשחיילי צה"ל מתבזים - זוהי פגיעה קשה בעם כולו ובמדינה כולה. מאבקנו על הארץ הוא מאבקה של האומה כולה ולכן נמשיך בו. אין צודק ואין מוסרי מן המאבק על ביתנו הלאומי.

מובן מאליו כי גם למען ארץ ישראל אסור לפגוע בעם עצמו. לכן נמשיך בדרכנו מתוך הדגשה שמאבק בין אחים חייב להתנהל מתוך אחווה.

יש בו קווים אדומים. הוא מתנהל ללא כל אלימות פיזית או מילולית. בודאי שאסורות כל התכתשויות עם חיילי צה"ל ועם שוטרים, שהם עצם מעצמנו ובשר מבשרנו.

יש צורך חיוני לזקוף כיום את קומתו של עמנו ולקדם אותו אל יעדיו. הדרך נהירה לנו משכבר הימים: זוהי דרכה של הציונות הדתית מאז - בבנין וביצירה בדרך החיובית הבונה.

כך לימד אותנו מרן הרב קוק זצ"ל: "הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה". נוסיף הרבה צדק, הרבה חכמה, ועוד יותר הרבה אמונה; אמונה גם בעם ישראל ובכוחותיו. איננו מתיאשים חלילה משום חלק בעם ישראל.

נמשיך בבנין התורה והארץ בסבלנות מרובה ובאורך רוח, מתוך אמונה גדולה בשלמותה של הקדושה המשולשת - עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל כאחדות אחת. רק דרך שלמה סופה להיות אבן שואבת ולהיות נחלת העם כולו. נרבה אור - אור אמונה, אור תורה, אור מצוות ומעשים טובים ועל ידי כך נסייע להארת האור האמיתי והשלם בבית ישראל כולו.