

דבר העורכים

בית המדרש כפרדס

החלל הצפוף והרועש של בית המדרש הרי הוא כפרדס. שורות-שורות מסודרים השולחנות וביניהם עולמות נפגשים ונבראים כהרף עין. בפשטות, יושבים שניים בחברותא ולומדים מתוך ספר, שרומזו להם על מהלכים רוחניים המתרחשים להם אי שם בעולמות עליונים. הלומדים דורשים להגיע אליהם, לפתוח את המילים ולחדור פנימה, להלך בין השבילים היפים שטמונים בהם. דרישה זו יוצרת לימוד סוער ופורה המחולל תנועות נפש אדירות. ובתוכו פנימה של הלומד מתגלה הסוד. הוא נפגש עם א-להיו, עם עמו ועם עצמו כפי שלא הכיר עד אז. נתח חדש של עולם נחשף מעבר לפרגוד הנפש. ניתן יהיה להבחין על פניו באיזה זיק מהתחוללות זו, אך משמעות הגילוי לעומקו גלויה לעת עתה רק לו ולא-להיו.

החשיפה של הסוד הזה מתרחשת לה לאיטה. תחילה הוא מרחף לו בעולמו הפנימי של האדם, במחשבה, שם הוא נקלט, מתעבד ומתגבש. בהמשך, הוא מתחיל לצאת החוצה על ידי כח הדיבור, המגלה את הסוד בצורה חופשית אך גולמית ובלתי מעובדת, אל הסביבה. בשלב האחרון והמגובש ביותר מתלבש הסוד בעולם המעשה; המחשבות הפנימיות נילשות על ידי היד הכותבת, מקבלות צורת אות על נייר, עוברות הלאה מיד אל יד, עין אל עין, ומתפשטות בעולם.

קובץ מאמרים זה הוא פרי של התהליך המתואר. רבני הישיבה ותלמידיה, כותבי המאמרים, עמלו ושקדו על לימוד התורה ומאפשרים לנו להיכנס ולצאת בשלום ובשמחה מתוך הפרדס המופלא של בית המדרש. בית מדרשנו מתאפיין בפתיחות ורוחב, עמדות והשקפות מגוונות, הנשענות כולן על יסודות עמוקים, יציבים ווותיקים. אנו תקווה שקובץ מאמרים זה מצליח לשקף את הרוח המיוחדת המנשבת בבית המדרש הגולני.

על הכתוב

בזמן חורף האחרון עסקנו בדיני ספקות ממוניים כחלק מהלימוד בעיון במסכת בבא מציעא. השער המרכזי בגיליון, קול בתלמוד, מאגד בתוכו מבחר רחב של סיכומי סוגיות תלמודיות שהתלבנו לעומקן בעמל גדול בשיעורים, כינוסים, שיעורים כלליים, חברותות, שיחות מסדרון ובלמוד עצמאי.

בשערים הנוספים מופיעים בירורים הלכתיים לצד מאמרים מחשבתיים בנושאי אמונה ומקרא. לסיום, מובאות מספר יצירות של בני תורה בתחומי השירה והספרות, החושפות קול פנימי ואישי.

את הקובץ פותח מאמר הגותי של ראש הישיבה הרב יואל מנוביץ', בו הוא פורש את גישת הישיבה ללימוד תורה בימינו. המאמר נכתב לאחר פאנל בנושא "האבולוציה של היהדות - בין יהדות מתחדשת למסורת שמרנית" בכנס לציון מלאות חמישים שנה לחידוש ההתיישבות בגולן, ואנו מאמינים כי יש בו הצהרת כיוון חשובה.

אנו מודים לראשי הישיבה ולרבניה אשר לימדו אותנו ובררו איתנו את סוגיות היסוד בהן אנו עוסקים; בתלמוד, בהלכה, במקרא, במחשבה ואף ביצירה. תודה גדולה אנו חבים לכלל תלמידי הישיבה אשר היו נכונים לסייע בעבודה הרבה, תמיד בחיוך ובשמחה. תודה מיוחדת אנו מוקירים לשלושת הבחורים אלאור ויון, יחיאל לב וטל אזוביב, אשר נרתמו במלוא המרץ למאמץ וידעו להעיר הערות טובות ומועילות. כמו כן נודה לדרור מורגנשטרן על הייעוץ והעזרה בדרך.

בתקווה שאנו מקיימים את דברי הרוא"ה הגדול הרב קוק זצ"ל ומבסמים ולו במקצת את העולם:

הספרות של הקודש מוכרחת להתפשט וצריכה להתרחב. כל הגות לב טבעי של הגיון קודש, של שירה חפשית, שיסודה ביסוד הנשמה במקוריותה, צריך הוא להיות נקלט במקלט הספרות... תבוא ספרות נובעת ממקור חיי הקודש, ותבסס את העולם. (שמונה קבצים, קובץ א, עמ' קמב)

ברוך רחמנא דסעיין

מערכת קול ברמה

אדר תשע"ז