

## פער השפה / ברק לפשיז

פעמים רבים אנו מרגישים תסכול כאשר אנו מדברים עם אדם אחר. אנו חשים שלא הובנו כראוי, כאילו מתנהל בינוינו 'דו שיח של חירשים', כל אחד אומר את דעתו והשני אינו מבין ואף אינו מתחילה להבין. כאשר אנו מתחבונים בצורה התקורת שלנו, הן הוכנסת והן היוצאה, אנו מגלים שיתכן כי פער זה בין האדם الآخر הינו מובנה בנסיבות ואולי אף אינו ניתן לגישור.

במאמר זה אנסה לשטוח את הבעייתיות ולהציג לה פיתרון, מתוך התבוננות בסיפור המקראי על ייצור השפה ובמצוות התוכחה. מתוך כך, אנסה להציג צורת תקשורת מעט אחרת, אומנם פחותה 'מדוקית', אך בעניין לפחות, קצת יותר מובנת.

**החלק הראשון, שבו יsofar איך בכלל היא את שפת כל הארץ או המיתולוגיה היהודית**  
**בדבר פער השפה**

- (א) ניהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים:
- (ב) ניהי בטעם מקדים נימצאו בקעה באוצר שנער ונישבו שם:
- (ג) ויאמרו איש אל רעהו קבה נלבנה לבנים ונשרפה לשיפה נתה להם קלבנה לאבן ומהמר קה לדם לחם:
- (ד) ויאמרו קבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פון נפוץ על פניה כל הארץ:
- (ה) נירד יקנוק לארת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם:
- (ו) ויאפר יקנוק לנו עם אחד ושפה אחת לבלים וזה החולם לעשות עיטה לא יקאר מהם כל אשר יזמו לעשות:
- (ז) קבה גנאה ונבלה שם שפטם אשר לא ישמעו איש שפט רעהו:
- (ח) ונפיק יקנוק אתם ממש על פניה כל הארץ ויחדרו לבנות העיר:
- (ט) על כן קרא שם בבל כי שם בבל יקנוק שפת כל הארץ ומשם הפייצם יקנוק על פניה כל הארץ:

בראשית פרק יא

פרשיות דור המבול היא מן המפורסמות שבמקרא. יחד עם זאת, אנו לא נותנים את דעתנו על כך שפרשיה זו היא אחת החשובות ביחסו של המקרא אל השפה והדיבור. בפרשיה זו מתואר כיצד הקב"ה מחריב את עולם ההבנה הבין אישי באופן תשתתי,

כמדרש המפורסם שמבייא רש"י<sup>1</sup>: "זה שואל לבנה וזה מביא טית וזה עומד עלי ופוץ עת מרחו".

שתי תמייהות עלות בעקבות סיפור מגדל בבל: הראשונה היא מה הפריע כל כך לכב"ה בכך שבני האדם בונים לעצם מגדל כדי לא לפרק על פni כל הארץ? התמייה השניה היא, מדוע בוחר הקב"ה לתקן את המצב הבועתי אליו נקלעה האנושות (אגב, עד כדי כך בעיני, שהוא מחייב התערבות אלוקית ישירה), דווקא על ידי יצירת ניתוק למרחב השפה? כדי לענות על הדברים ארץ' לגעת מעט בעצם השפה. נדמה כי יש בשפה הרבה מעבר למכלול המילים הקיימות בה. כל מילה טעונה בעוד מילים ובוות שמורכבות מהקשרים, הקשורים להקשרים, רגשות וחוויות. הבנה זו מעלה כי פער השפה הוא אין סופי ולא ניתן לגישור, שהרי לעולם ההקשרים העולים לי ממילה מסוימת יהיו אחרים מהקשרים העולים לאדם אחר. אין דוגמא טובה יותר לדברים מגדל בבל. הפסוק "על כן קרא שם בבל כי שם בבל ה' את שפת כל הארץ" מתורגם לאנגלית - Therefore was the name of - it called Babel; because the LORD did there confound the language which he spake and so caused them to err from the way of the Lord, משחק המילים של בבל לעומת בבל אינו מתקיים באנגלית, שכן המילה בבל מתורגם למילה confound, בעוד המילה בבל מתורגם בתור Babel. יותר מזה, פירושים נוספים למילה confound הם קילול וגדיף, כמובן, לא רק שהעושר של משחק המילים והבנה שבלייה השפה היא משווה ממשמעותי ובעקבות כך ישנו מקום הקורי עלי שמו במרחב האנושי, האסוציאציות שייעלו לקוראי המילה 'בל' בעברית יהיו שונים לחלווטין מהאסוציאציות שייעלו לקוראי המילה 'confound' באנגלית.

האם לא יהיה נכון לומר שבסיפור מגדל בבל ובמשחק המילים שהמקרה עצמו עושה, יש מעין בנין אב לעצם השפה? סיפור מגדל בבל רק מדגיש את העובדה, שכאשר אנו מדברים עם אדם מסוים אנו שומעים את דבריו בתוך עולם ההקשרים הפרטיא שלנו. אסביר את הדברים על ידי דוגמה: כאשר אומרים לי את המילה כלב, אני מדרמיין את הכלב הקטן והחמוד שהיה לסתמי שתחיה שהmeshapeה אהבה מאוד, ונפרד מאיתנו בצויה טרגית. לעומת זאת, חברי יזכיר הכלב שנכח עליו בדרך חזורה מביתי בשעת לילה מאוחרת בהיותו תלמיד כיתה ב' וגורם לו להרטיב את מכנסיו ולא לישון במשך שלושה לילות. בעוד של

<sup>1</sup> בראשית י"א, ז, ד"ה "זה שואל".

המילה כלב תעורר אסוציאציות נחמדות ונעימות, לו אותה מילה העה רגשות בלבד  
ואימה עד אין קץ. במודיע או שלא במודיע, הסתכלותנו על כלבים תהיה בהכרח אחרת.  
זהי אם כן השפה. כל מילה שאני שומע, מעלה בי שורה אינטואיטיבית של אסוציאציות  
רגשות, חוויות, זיכרונות, משחקים מיללים וכו'. כל הדברים הללו מלבד כך שהם שייכים  
בהגדירה רק בשפה שלי (לדוגמה עברית) ולא ניתנים לתרגום לשפה אחרת, הם נמצאים גם  
במרחך התודעה שלי (ברק) בלבד ולא ניתנים להתרגם למרחך תודעה אחר.

**החלק השני, וכמו רבינו אלעזר בן עזريا מתוסכל מהמצב או תפיסת השפה על ידי חז"ל**  
**כבלתי ניתנת לגירוש**

לאור דברינו, ארצה להתבונן מעט בתפיסות לגבי תוכחה בדברי חז"ל. מתוך כך ברצוני  
לנסות להבין כיצד הם התייחסו לפער התשתיתי הקיים בדיור בין אדם ובשאלה  
האם ניתן לגשר על פער זה.

אמור רבבי אלעזר בן עזريا: תמייני אם יש בדור הזה שיורע להוכיה.

בבלי ערכין טז, ב

רבי אלעזר מעלה בעיה רצינית מאוד - אין בדורנו אדם שיודע להוכיה. הבעיה רצינית  
יותר, לאור העובדה שראב"ע היו הנשייא, אם לא הוא יוכיח את העם מי יעשה זאת?  
ראב"ע סותם ואני מסביר מדוע אין מי שיודע להוכיה, יחד עם זאת מתוך התבוננות  
במעשה אחר שלו ניתן להבין את דבריו כאן:

תנא; אותו היום סלקוço לשומר הפתח נתנה להם רשות לתלמידים ליכנס. שהיה רבן גמליאל  
מכרייז ואומר: כל תלמיד שאין חוכם כברו - לא נכנס לבית המדרש. ההוא יומא אටופו כמה  
פסלי. אמר רבוי יהונן: פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן, חד אמר: אටופו ארבע מהא  
פסלי; וחיד אמר: שבע מהא פסל.

תלמיד בבלי, ברכות, דף כה עמוד א

ביום בו ראב"ע מקבל את הנשייאות ועימה את שעריו בית המדרש, הוא מסיר את השומר  
שהציג רבן גמליאל<sup>2</sup>. ראב"ע נמצא בעמדה בה אינו יכול לשופט, הוא אינו יכול להציג

<sup>2</sup> ציריך להתבונן בכך שרבנן גמליאל הציב את השומר בטענה רצינית מאוד - מי שאינו חוכם כברו לא נכנס  
לבית המדרש. מסביר המהרש"א: "דתלמיד שאינו חוכם כברו היינו שעוסק בתורה ואין בו ראת שמים". והרי  
אנו יודעים, "כל שיראת החטא קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קודמת ליראת החטא אין  
חווכתו מתקיימת". רבנן גמליאל מציר את התורה כשלב שי לאחר של קשור בסיסי עם הקב"ה. התורה  
היא לא חוכמה, התורה היא תורה חיים ואדם ללא הבסיס של היהתו בן אדםمامין לא יוכל ללמידה  
היא לא שייכת אליו. אם כן, למורת נתיתנו להזדהות עם ראב"ע, שפתח את שעריו בית המדרש לכלום ומציג

שומר בפתח בית המדרש שיכניס רק את מי שתוכו כברו. רаб"ע אינו יכול לדעת, ואולי אף אינו מקבל את האפשרות שניתן לדעת, מהם הדברים העוברים בתוך מחשבתו של אדם. .. ועל כן כאשר הוא אומר 'אין מי שיודע להוכיח' אין כוונתו - לא כיים היום וטוריין ברמה מספקת לתוכחה, כוונתו היא שאין בדברנו מישחו שיודע מה עובר לאדם בראש כדי שיוכל להוכיח אותו. מכיוון שתוכחה אינה דבר פשוט – המוכחה צריכה לדעת מה עובר על האדם ומה הגורמים המניעים אותו כדי לדעת אם עצם התוכחה ראוייה ואיך לומר אותה. הרוי אי אפשר לדעת כיצד יקבל אדם תוכחה וכייד היא תשפייע עליו. מה גם שלא ניתן לדעת האם הוא ראוי לתוכחה, שכן צריך לדעת מאין הוא בא ולאן הוא הולך.

השבר בו נמצא רаб"ע מתגבר לאור ההבנה שללא תוכחה, העולם לא יכול להיגאל:

- (א) והיה באחרית הימים יהי הָר יְקֻנֵם בַּרְאֵשׁ הַקָּרִים וְגַם הָיָה מִגְּבֹעָות וְגַם הָיָה עַלְיוֹ עֲפִים;
- (ב) וְנִקְרְבוּ גּוֹיִם וְאָמְרוּ כֵּן נִגְעַלְהָ אֶל הָר יְקֻנֵם וְאֶל בֵּית אֱלֹהִים יְקֻנֵם וְיָוֹנוֹגָרְבִי וְנִלְכָה בְּאַרְחַתּוּ כִּי מֵצִיאוּ חֵזֶקָה וְרַבָּר יְקֻנֵם מִירִישָׁלָם;
- (ג) וְשִׁפְטֵבְנִים עֲפִים כְּבִים וְהַכְּבִים לְגּוֹיִם עֲצִים עַד חַחָק וְכַתְּפָתָה תְּבִקְבִּים לְאַתִּים נְמִינְתִּים לְמִזְמּוֹת לְאֵישׁ גּוֹי חָרֵב וְלֹא יְלָדוֹן עַד מִלְּמָה;
- (ד) וַיַּשְׁבּוּ אִישׁ פָּתָח גָּפָנוּ וְמַתָּתְּפָאָנָתוּ אֵין מַתְּרִיד כִּי פִי יְקֻנֵם אֲבָאוֹת דָּבָר:

#### מicha פרק ד

המשיח מתואר בפסקוק ג' כמושיח העולמי. ייחוס תוכנות למשיח אינו כמו ייחוס תוכנות לאדם אחר במקרא, המשיח הוא מי שיגאל את העולם. תוכנותיו של המשיח הן התוכנות אותן צריך גואל העולם להכיל בתוכו ואולי אף ניתן לומר שלא תוכנות אלו לא יכול העולם להיגאל. מה כל כך חשוב בתוכחה שבכלעדיה לא יכול העולם להיגאל? האדם מוגבל בהכרח לתודעתו, הוא אומנם יכול להרחיב אותה עוד ועוד עד מאה ועשרים, אך לעולם יהיה מוגבל לתודעתו. התוכחה היא הוצאה של האדם מוגבלות תודעתו אל מקום אחר שאליו הוא לא היה השוף לפניו ואין לו יכולת להיחשף אליו, למעט המפגש עם الآخر. ניתן לצייר זאת באופן פשוט - לא אדם שיאמר לך שהעולם עגול היתה נשאר לעולם בתחום המחשבה שהעולם שטוח. אך יש כאן גם רובד עמוק יותר - לא אנשים אחרים לא היה נחשף אדם לצורה ממחשבה אחרת, לעובדת תודעה אחרת ולכך לעולם לא היה נガל. לעולם היה נשאר כלוא במחשבה שהוא מכל בתוכו הכל וכמו שאדם אחר אינו נמצא בתוכו, כך גם לא היה בתוכו האל עצמו, שהרי דיבורו של הקב"ה אלינו גם הוא מעין

הסתכלות שהיא פחות אליטיסטייה, יתכן שדווקא על דבריו יש לתמוה, התורה היא אינה ספר ולא כל מי שורצה ליטול יבואה ויטול. ישנו שלב מוקדם שם אדם לא עבר אותו, הסיכוי שהتورה תיהפך לו לסם מוות הוא גבוה מאוד.

תוכחה. איני מתייחס רק אל הנביה, שכידוע הינו המוכחה הלאומי, אני מתייחס לעצם הדיבור האלקי. עצם הדיבור האלקי הוא מעין תוכחה לאדם. הוא פוגש את האדם במקומו בו הוא נמצא ומנסה להוציאו אל מקום אחר. על כן, ללא תוכחה, לא יוכל האדם להיגאל. אולי אף יותר מכך, ללא תוכחה, ללא הפתחות וקבלת של מרחיב אחר, לעולם תישאר ההוויה כלואה בתוך עצמה ולא תוכל להיגאל.

לאור דברינו על השפה, תסכוו של ראב"ע מובן. לא ניתן להוכיח, לעולם לא יוכל אדם לazziת מגבלות השפה שלו, לעולם יכנס את מה שהוא אומר לו תוך גבולות תודעתו ובכך בעצם יפגש רק את עצמו מזוית אהרת. איך ניתן להוכיח אדם כאשר איני מבין אותו כלל? איני יודע מה הוביל אותו למקום בו הוא נמצא, איני יודע האם מה שהוא אומר לו יכול לעזור לו, או חילילו יגרום רק ליותר נזק?

מהו אם כן הפטرون למצו ומדוע, אם אלו ההשלכות של מעשיו, בכלל ה' את שפת הארץ? מה היה רע לפניו מגדל בבל, כאשר דיברו כולם את אותה השפה?

**החלק השלישי, ובו רבי יוחנן בן נורי מציל את המצב וקצוות נסרים או התמודדות  
חו"ל עם הכעה ודרכי סיכום והערכתה**

אמר רבי יוחנן בן נורי: מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לכה עקיבא על ידי, שהייתי קובל עלי לפניו רבנן גמליאל וכל שכן שהוספה בו אהבה, לקיים מה שנאמר: (משלי ט) אל תוכח לך פן ישנאך הכהה לחכם ויאהבך.

תלמיד בבל, ערכין טז, ב

רבי יוחנן בן נורי מבהיר כיצד היה הוא עצמו קובל על רבי עקיבא ולא רק שהוא קובלן, היה קובלו לפניו רבנן גמליאל רbm, דבר שכמובן הרבה יותר מעלייב. לאור הדברים שאמרנו, כיצד יכול היה ריב"נ להוכיח את רבי עקיבא? כיצד הצליחו ריב"נ ורבי עקיבא להתגבר על הפער האינסופי של השפה? התשובה נועוצה דזוקא בחלוקת השני של דבריו של ריב"נ - "ובכל שכן שהוספה בו אהבה, לקיים מה שנאמר "אל תוכח לך פן ישנאך הכהה לחכם ויאהבך". התשובה לפער השפה היא אהבה. אהבה היא ביטוי של חיבור ואמון. כמובן שלעולם לא יוכל לפגוש את האדם ברובד השפה, עם מכלול ההקשרים שלו ומכלול

החוויות וכו', אך יחד עם זאת אוכל לפגוש אותו במקום שלפני המילים, מקום יותר תשתיתי, שנמצא מעבר לפער של השפה.<sup>3</sup>

אדם איננו מסוגל להכיר אדם שעומד מולו בצורה מוחלטת בربדים החיצוניים של חייו - כל האירועים, רגשות, זיכרונות וכו'. אך יחד עם זאת, היכרותם עם עמק החיים של האדם היא דבר שני תן לעשות על ידי אהבה. האהבה היא ביטוי של חיבור. כאשר אני אוהב בן אדם אני מהבק אותו ואנחנו הופכים לגוף אחד. מעשה האהבים בין גבר לאישה הוא מעשה של חיבור בו האישה והאיש הופכים להיות מוחדים. על ידי אהבה בן אחד לשני אנו מתגברים על הפירוד ובאיזה שהוא מרחב אנו הופכים להיות אחד. מעשה האהבים בין גבר לאישה נקרא ידיעה, "זה אדם ידע את זהה אשתו ותהר ותلد את קין".<sup>4</sup> מעשה החיבור, ההשפעה של אדם אחר עלי, רק הוא יכול להביא חיים לעולם. האדם בלבד, כמו זהה בלבד, אינם יכולים להביא חיים לעולם. ליצירת חיים חדשים, חייבות להיות נתינה וקבלת, על מנת ליזור דבר מסויף המכיל את שני האנשים גם יחד. כדי להיגאל ולהביא חיים לעולם אנו חייבים אהוב, אנו חייבים להיות מוכנים לקבל ולתת, אנו חייבים להיפתח אל الآخر.

מתוך דברים אלו נחזור לשאלת תחילת הדברים ביחס למגדל בכל. מה גרם לקב"ה לשנות את מצב הקאים בו "כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים", מצב אידילי בו באמת ניתן להגיע לתקשות עמוקה בין אדם לאדם, במצב בו השפה בהגדותה יוצרת פער אינסופי בין לבין الآخر?

לפי הפשט מה חטא דור הפלגה? אם מפני שאמרו ורשו בשםיהם, הא כתיב ערים גדולות ובצורות בשםיהם? אלא לפי ש Zusim הקב"ה פרו ורבו ומלאו את הארץ, והם בחרו להם מקום לשבת שם ואמרו פן נפוץ, לפיכך הפיצם ממש בגזרתו:

רש"ם בראשית י"א, ד'

הרשב"ם נדרש לשאלת, מה היה חטא של דור הפלגה, ומשיב שהם לא קיימו את ציוויי ה' "מלאו את הארץ וכיבשו". הדברים נכונים כמובן במישור הגיאוגרפי - ככל שאתה בונה לגובה איןך מתרחב לרוחות השמיים. אך יחד עם זאת,-domni שהאמירה נכונה גם במישור הרעיוני. כאשר כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים אנו לא מגעים לחלוקת מהעשור הקיימים בעולם. כל האנשים חווים אותו דבר, הולכים באותו התלם. עולם כזה לא יכול להתקדם. אם אנסה זאת אחרת, לפני שינוי השפה לא היו אנשים רבים, היה אדם

<sup>3</sup> אין כאן מקום להאריך בנוסא אך חיפוש קצר בשוו"ת לשורש י.כ.ח. במקרה יוביל להרבה מפגשים של אהבה ושנהה ביחס של מי להוכיח ולמה זה גורם.

<sup>4</sup> בראשית ד', א'.

אחד עם המון שכפולים. מטרתו של הקב"ה בבריאת לא הייתה לייצור אדם אחר, הקב"ה ציווה לפרות ולרבות ולפוץ על פני כל הארץ, הארץ לא במובן הגיאוגרפי, הארץ בתור המרחב האנושי.

הקב"ה נתן לבני האדם תפקיד חשוב - להיות נציגו בארץ. ככלומר, האדם הוא מעין אל שמהלך על פני האדמה. במיללים אחרות - תפקידו של האדם הוא להביא קמצוץ מן האלוקות לידי ביטוי בעולמו המשמי. מכיוון שהאדם אינו יכול להביא לידי ביטוי אלא קמצוץ מאינסופיו של האל, ישנו הכרח שבבני האדם יהיו שניים אחד מהשני, שאם לא כן, יתגלה רק אותו קמצוץ של האל. עקב לכך, המצויה לפרות ולרבות בארץ אינה מוטלת על אדם ספציפי, אלא על האנושות כולה. האנושות יכולה מצויה להביא לידי ביטוי את האל בעולם, בצורה האינסופית ביותר. לכן, בחור האל לשנות את השפות של בני האדם. יצירתיות שפה נוספת היא יצירה של מרחב שלם נוסף, שאמנם גם הוא איןנו אלא קמצוץ מאינסופיו של האל, אך חיבורו עם עוד אינסוף אנשים, שמגלמים בתוכם אינסוף מרחבים אנושיים יופיעו את האל בעולם. הקב"ה לא יהיה יכול להשאיר את המצב על כנו, בני האדם חייבים לפוץ על פני כל הארץ. הסכנה שהדבר לא יקרה, מהיבית התערבותות ישירה של האל. שכן אם הדברים לא יהיו כך, האדם לא יוכל לבצע את תפקידו בעולם ואולי אף ניתן לומר שדבר זה יפספס את עצם תפקידה של הבריאת.

יחד עם זאת, השוני יוצר פער ניכר בין האדם לאחר. החשובה לאותו פער היא תשובה של אהבה. האהבה מציעה לנו צורת שיחאה אחרת - אני מבין את האהוב לי לא מתוך הדברים שהוא אומר, אלא מתוך היכרותו העמוקה אליו, מתוך כך שאינו יודע מה הוא מרגיש ברגע ומה הוא צריך לעשות.

האדם שואף בכל ליבו לחזור למצב שלפני דור המבול. מצב בו יכולים מבנים את כולם בצורה המוחלטת. במצב זה, אני לא צריך לנסות לחשב מה הבchorה שאני יוצא אליה מנסה להגיד לי, או לנסות להבין האם מי שעומד מולי מתוכנן למה שהוא אומר או שהוא מסתיר עולם שלם מתחת לדברים שלו. האדםינו עומד על כך שהמשמעות של חזרה למצב שלפני מגדל בכל היא לוותר על אותה אינדיבידואליות נפלאה, אותו ייחוד שמייחד אותה ומיחיד כל אדם בהיותו אדם בפני עצמו.

בעקבות הניכור העמוק למצב הנוכחי של השפה ולחוזמת חוסר ההבנה, שגורמת פעמים רבות לתחזות ניכור ולחוזמת בידוד, האדם מנסה לייצור שפה אחידה לאנושות כולה. שפה אובייקטיבית שדרוכה להיות כולם מוחיבים לאותם חוקי דיבור. כל אחד יבין בצורה מושלמת את الآخر, שכן כולם ידברו באותה השפה. לדוגמה, ניתן לקחת את השפה המתמטית: לעולם יבינו המתמטיקים האחד את השני, וזה לא משנה מה שפת האם

שליהם, שהרי הם יצרו לעצם שפה. באותו אופן, ישנו ניסיון לשנות את מכלול השפה האנושית לשפה אחת. איןני מתייחס רק לניסיון ליצירת שפה מתוכנתה כגון אספראנטו, אלא גם לניסיון של האדם להבין את الآخر על ידי הכנסתו לכלים ותבניות שלו. בפעולה השיקוף לדוגמה, בה אומר המשקף לאדם המשוקף מה 'בעצם' הוא רוץ להמר: ישנו ניסיון להבין אותו, ככלمر לדיוק אותו במיללים שהוא לא אמר, אמן ייתכן והוא יסביר להם בסופו של תהליך, אבל אולי הם מדוייקות מדי, אולי הן מפספסות את כל מרחב החיים שהוא כלוא בתוך אותן מועטות שנינטו להתרשם לשני פנים ואף יותר. אמן בסוף מגיעים להבנה, אך המן מתחפס בדרכן. הייחודיות של الآخر אינה קיימת עוד, الآخر צומצם, או אולי בכלל, לתוכ גבולות התודעה שלי.

ישנו צורך להבין את الآخر כמוות שהוא, מתוך המקום שלו. לראות איך כל מילה טעונה בהרבה יותר מהקשר המילולי שלה. כל אדם מורכב מהרבה יותר מאשר מכלול המילים אותן הוא אומר. ההקשבה לאחר צריכה להיות מקום של אהבה. אין ספק שזו הקשבה קשה ומורכבת יותר, אך אני בטוח שככל אדם מכיר את זה - את אותה 'תקשורת ללא מילים' שקיימת בין אנשים שהוא ומכיר בצורה עמוקה. אנו צריכים לאהוב, אנו צריכים להקשיב. רק כך, על ידי הקשבה עמוקה ועל ידי קבלת الآخر כמוות שהוא, מתוך המקום שלו ולא מתוך המקום שלי, נוכל להיגאל. ורק כך נוכל לחשוף את עצמנו אל העולם שמעבר. על ידי קבלתנו את האל כמוות שהוא, מהמקום שלו ללא הכנסתו לתבניות שלנו, בין אם תבניות וגישות, מחשבתיות או כל פעולה תודעתית אחרת. רק כך יוכל האל לגעת בנו ולהיכנס לתוכנו. וגם אנחנו אליו.