

הרב חיים סבתו

מראה כהן

צורכי הישיבה
אוחזים יד ביד
מתרוממים מעל קרקע
ופניהם חולמות
תלויות ברבם
וקוראים בכל לב
ויבוא מלך הכבוד!

ובכן מה נהדר

הרב יעקב הכהן

בסדר סעודתו
על שלחנו בשמחתו
ביום הפורים
עיניו קורנות
ולבו עליו טוב
משורר בנגון
בקולו הנעים
וסביבו אברכיו

כמו שתילי זיתים
דבריו בצמא שותים
והוא להם כמו נביא
לבני הנביאים
חורז דברותיו
והם אחריו
קשובים לרמזי מלתיו
מבשמים ומתבשמים
שכורים מהערצתם
שרים בצלה
ליהודים היתה אורה!

ובכן מה נהדר

הרב יעקב הכהן

בסדר עבודתו
לפני התיבה
ביום הכפורים
וקולו חצוב להבה
בפיוטי אבות
באהבה עד כלות
ואולם ישיבת הכתל
מלא אברכים קהל עדתו
עומדים צפופים
טלית עטופים
אחריו מתעלים
לעולמות עליונים
וקוראים בכל כח
ה' הוא האלוקים!

ובכן מה נהדר

הרב יעקב הכהן

בסדר שמחתו
ביום שמחת תורה
אחוז תורה בזרועו
והוא והיא שלובים לאחד
ציציותיו מתבדרות
עיניו עצומות
פניו להבים
מרקד לפני ה'
ומול ארון קדש פתוח

ובכן מה נהדר

הרב יעקב הכהן

בסדר תורתו

טור בית יוסף לפניו פתוח

שעורו כמו שירה

ממשנה לגמרא ומגמרא לראשונים

מראשונים לאחרונים ומהם לפוסקים

עד משנה ברורה וחזון איש

ותלמידיו לפניו

עולים וגדלים

בלמוד ובשמוש

ומהרה הופכים

רעים אהובים

והוא להם לרב

לפוסק ומדריך ויועץ ומשיב

והם לו לבנים

הוא להם אב.

ובכן מה נהדר

הרב יעקב הכהן

בסדר הנהגתו

במדותיו ובמוסרו

בצער תלמידו

מתעטף כל כלו

יגון ממלאו והוא מלטף ומעודד

מתפלל ומברך

בכל לב לחלצו מעמקי צרתו

ושמחת אברכי

היא שמחתו

שלם בדרכיו

בלא רבב על בגדו

מדקדק במעשיו

כחכמת המוסר

שירש מבית אב.

ובכן מה נהדר

הרב יעקב הכהן

ביפי קומתו

בעיניו הטובות

בלבוב חיוכו

בפקחות יראתו.

מה נהדר יהיה

מהרה לראותו

עומד על משמרתו

בבגדי כהנתו

בבית קדשנו בהבנותו

על מכוננו ותפארתו

כברכת צעיר תלמידיו

חיים סבתו.