

# וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים

## שנה - האתגר: ממלכתיות<sup>1</sup>

### הרב אריאב יוסט

לאחר שהרמב"ם מתאר בהלכות חנוכה את הצרה הגדולה בה היה נתון עם ישראל בתקופה בה שלטו היוונים ולאחר שהוא מתאר את נס הניצחון במלחמה, הוא מסיים במשפט: "וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה עד החורבן השני".

הרמב"ם איננו מסתפק בנוסח המופיע בגמרא, הוא איננו מסתפק בשמחה על הניצחון הנקודתי במלחמה אלא צופה למרחוק ומתבונן בתהליך כולו. לדידו של הרמב"ם, השמחה היא בעיקר על כך שחזרה מלכות לישראל ושעם ישראל שב להיות עם עצמאי יותר ממאתיים שנה.

בל נטעה, הרמב"ם איננו תמים, הרמב"ם יודע שהמדינה הזאת לא החזיקה יותר מדי זמן מעמד ושלאחר מאתיים שנה בא חורבן גדול מאוד שהוציא את ישראל לגלות בת אלפיים שנה. הרמב"ם גם יודע שהמלכות של החשמונאים הלכה והידרדרה מבחינה מוסרית ורוחנית. הרמב"ם ידע היטב שמדינת החשמונאים לא הייתה מדינה האידיאלית. הוא ידע שרבתה באותה מדינה השחיתות החומרית, המוסרית והדתית ואף על פי כן ראה הרמב"ם לנכון להדגיש כי תכלית השמחה היא על כך שעם ישראל יכול היה להקים מדינת עצמאית פחות או יותר.

מדינה עצמאית זה אתגר רציני ביותר ובאתגר הזה ניסינו להתעמק במפגשים שהיו לנו. מדינה מצריכה כבר מבט ממלכתי מכל אחד ואחד ובודאי מבעלי תפקיד ממלכתי. כשלבשתם מדים, מדי משטרת ישראל, הפכתם ברגע אחד לאנשים ממלכתיים, המבט שלכם כבר לא יכול להיות פרטי. אתם אינכם מייצגים לא את הקהילה שלכם ולא את המגזר, לא את השכונה שלכם ואפילו לא את העיר שלכם. אתם נציגי המדינה, אתם שלוחי העם כולו. אם רוצים מדינה אז אי אפשר להישאר בחוג המצומצם שלך. גם אי אפשר שכל קהילה וקהילה תחשוב ותדאג רק לעצמה

---

<sup>1</sup> דברים שנאמרו בפני חניכי המחזור הראשון של תוכנית 'מאמינים במשטרה'

ולאינטרסים שלה, אחרת לא תהיה כאן מדינה, אלא קהילות קהילות, כמו שהיינו בגלות.

במדינה ריבונית לא כל אחד ולא כל קהילה יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, גם אם נניח שהם צודקים והמדינה טועה. אחרת תהיה פה אנרכיה, יהיה בלגן ואפשר יהיה לסגור את המדינה. גם אם המדינה לא עושה בדיוק מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות אי אפשר שכל אזרח ייקח את החוק לידיים ויעשה מה שהוא רוצה. מסתבר שלהתחנך ולחנך לתפיסה ממלכתית זה אתגר קשה מאוד. בימי החשמונאים לא הצליחו לעמוד במשימה הזו ולכן גלו. השאלה הגדולה היא אם אנחנו נוכל לעמוד במשימה, והיומיום מראה לנו עד כמה האתגר גדול ומורכב. קודם כל צריך לחנך לסובלנות ולסבלנות, צריך לחנך לדרך ארץ שקדמה לתורה וצריך לחנך לתפיסה ממלכתית מאחדת ולא מפרקת ומפלגת.

זהו כנראה תהליך ארוך ומייגע שצריך להשקיע בו המון מאמץ. אבל בשביל זה חזרנו הביתה לארץ ישראל, בשביל זה הקמנו מדינה, בשביל שנוכל לחיות פה ביחד "בארץ חמדת אבות" שרק בה "תתגשמה כל התקוות".

אתם אולי חושבים ומרגישים שאתם עסוקים ב"קטנות" בהכשרה המפרכת שלכם. זהו טבעו של קורס, אולם אתם צריכים לעצור מדי פעם ולרומם את המבט. מדינה לא יכולה להתקיים בלא משטרה שתדאג לסדר הציבורי. עסקנו בדמות "השוטר" שתופס מקום נכבד מאוד בתהליך היווצרותו של עם ישראל במצרים. לשוטרים יש תפקיד קשה, מתסכל וכפוי טובה. כולם חושבים שהם נגדם אבל למעשה השוטר שומר על הסדר הציבורי ועל האפשרות לחיות חיים נורמאליים במדינה מתוקנת ש"אילולי מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו". הצבא עסוק במקרי קיצון ובמה שקורה מעבר לגבולות, המשטרה דואגת לקיום האזרחי היומיומי. זהו תפקיד חשוב מאוד וצריך להתכונן אליו פיזית, אתית, מוסרית ורוחנית. אני בטוח שאתם זוכים בקורס להכנה הפיזית והאתית. בית המדרש הוא המקום בו נתכונן יחד לאתגרים הרוחניים העצומים שעומדים בפניכם. בהצלחה.