



בס"ד, אייר תשס"ט

## מכתב ברכה ואגרת נחמה

כמה קשה לאדם להביא את בנו לקבורה, "והוא לקברות יובל" במקום  
"והוא אשה בבתוליה יקח".

אך אנו מאמינים בני מאמינים שהכל מאתו יתברך ומאן דעביד  
רחמנא לטב עביד.

הבחור המנוח אריאל טובי ז"ל, בנו של ה"ה רפאל טובי הי"ו, נלב"ע  
והוא כבן שבע עשרה שנה. הוא למד בישיבת בני עקיבא בנתיבות  
והיה בן הזקונים של המשפחה, וכשנפטר, לאחר התייעצויות עם  
רבנים - ובראשם הראשל"צ רבנו מרדכי צמח אליהו שליט"א - תרמו  
חלק מאיבריו, והכל ע"פ הוראת הרבנים. וההורים שיחיו, עומדים  
להוציא לאור ספר "בנין אריאל" ובתוכו אסופת מאמרים מכמה וכמה  
רבנים, על קדושת החיים - גמילות חסדים - תרומת איברים על פי  
ההלכה.

ויה"ר שדברי התורה שנכתבו, יהיו לע"נ הבחור אריאל טובי ז"ל בן  
ה"ה רפאל ויונה טובי הי"ו, ויהיו כמים חיים על נפש עייפה לכל בני  
המשפחה.

ויקויים בהם הפסוק "בלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל  
פנים" ולא יוסיפו לדאבה עוד ובא לציון גואל אמן.

בברכת התורה

ע"ה הרב פינחס כהן ס"ט  
רב העיר נתיבות



## פתח דבר

כשלוש שנים חלפו מאז אותו יום מר ונמהר, יום שלישי בשבוע שבו נאמר, **"פעמיים כי טוב"**, קרה הנורא מכל ובגנו בן הזקונים **אריאל** קראו אסון שבעטיו ביום ד' כ' **אלול תשס"ו** החזיר נשמתו לבורא עולמים והוא נער שטרם מלאו לו י"ז שנים.

עם היוודע דבר האסון ומתוך ההלם והכאב נשאנו כפיים בתחינה לשמיים, היו אלה שעות של תפילה בכי ותחינה לפני בורא עולמים לרפואתו והחלמתו והשבתו לחיק המשפחה החברים והידידים אך **אריאל** אהובנו זך וטהור עלה לשכון בגנזי מרומים.

משך גזרה חוכמתו יתברך ומתוך הצער והיגון בו היינו שרויים עלתה המחשבה כי ילד החסד שלנו לא יסיים את חייו סתם כך ועם פטירתו וקבלת פסק הלכה של **מרון הרה"ג הרב מרדכי אליהו שליט"א**, (כולנו תפילה להחלמתו במהרה ויזכהו ה' בבריאות איתנה ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים), נתרמו איבריו של **בננו אריאל נ"ע** והצילו חיים, כפי שחיו התחילו בחסד ע"י מתן הסנדקות לחבר וידיד קרוב ר' **יעקב מרגי הי"ו** כך סיים בננו את חייו בחסד בהענקת חיים לאחרים. כאן המקום לאחל להם החלמה מהירה ובריאות איתנה. כבר נאמר **"שכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא"**. **ואריאל שלנו נ"ע** הציל חמשה אנשים. וכפי שהתורה מתחילה בחסד ומסיימת בחסד כך מסכת חייו של בננו האהוב.

למרות שהכרתי את בני היטב וליוויתיו בשנות חייו הקצרים מקרוב בהיותי גמלאי, לאחר פטירתו התוודעתי מפי חבריו הקרובים ומכריו הרחוקים על התייחסותו לאחרים ומעשי החסד הרבים שעשה בשנות חייו הקצרים מהם משתקף נער שקורץ מזן נדיר בשל עוצמת אהבת האדם באשר הוא, כאשר המוטו שלו **"לתת הכל לכל"** בצנעה ומתוך ענווה.

יצוין ידיד קרוב ר' **הראל סופר הי"ו** על כך שמצא בספר תהילים את שמו המלא של בננו בפסוק אשר מתאים לו:

**"אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב"**, (פרק א' פסוק א').

עוד בטרם חלפו ימי השלושים התגבשה ההחלטה שראוי לעשות הכל להנצחת זכרו של בננו חייו ופועלו למרות שהיו קצרים הם היו מלאי תוכן מבורך.

ראשית ביום השנה הראשון לפטירתו הופץ הספר "את שאהבה נפשי" שנכתב על ידי חברי ר' יעקב מרגי הי"ד (כפי שקודם צוין היה סנדקו) ואשר השקיע בו חוכמה ודעת זמן וממון רב והנציח בו את בנינו אריאל נ"ע. הספר התקבל על ידינו ברגשי תודה והוקרה על פועלו וה' ישלם שכרו ויראה נחת בעמלו והשוכן במרומים יעלה מעלה ויצליח דרכו בכל מילי דמיטב. בטרם נכנס הספר למכבש הדפוס, נתבשרנו כי נתמנה לשר הדתות בממשלת ישראל, ואנו רואים בו כמינוי ראוי על פועלו במשך השנים, ה' יצליח דרכו.

בנוסף, כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתו אשר הוכנס ברוב עם לבית הכנסת "זרע יעקב" בנתיבות. מתוך אישיותו ופועלו של בנינו אריאל נ"ע ומידת החסד הגדולה שהייתה טמונה בו החלטתי על הוצאת ספר זה שיהיה נר לאריאל והנצחת מידת החסד שלו שמהווה אבן דרך לכולנו.

בחסדי שמיים זכיתי לקבץ מאמרים בשלושת נושאי הספר והם קדושת החיים, גמילות חסדים ותרומת איברים על פי ההלכה, המאמרים בספר נכתבו על ידי רבנים חשובים וגדולים בתורה וכולם יבואו על הברכה.

זה המקום להודות להם על שנעתרו לפנייתי והביאו בחוכמתם כי רבה, קובץ מאמרים המקיפים את רוחב היריעה בכל נושאי הספר ותהא משכורתם שלימה מעימו יתברך.

כולי תקווה כי יהא במאמרים כדי לחזק את ידינו ואת כלל הציבור למען ישמרו על החיים וירבו לעשות חסד מתוך אהבה ועידודם במצווה גדולה של הצלת חיים על ידי חתימה על כרטיס "אדי" (כרטיס הסכמה לתרומת איברים), בציון הסייג שהכל ייעשה בתיאום עם המשפחה ולפי כללי ההלכה, ולוואי שאיש לא יצטרך לכך, וכל ישראל ישבו לבטח.

כפרק סיום לספר קובצו תמונות מתחנות חייו, דברי המשפחה, רבותיו מחנכיו וחבריו להנצחתו ולזיכרון עולמים.

ברצוני להודות לד' מוטי קליין ולמתאמת ההשתלות בבית החולם סורוקה הגב' שרה רגב על הרגישות והתמיכה שגילו כלפינו באותן שעות קשות והבנת עמדתנו כי תרומת איבריו של בנינו תתבצע רק על סמך פסק הלכה ברור, מכאן אני פונה בבקשה לכל הגורמים המעורבים הן בממסד הרבני והן הממסד הרפואי ולמרכז ההשתלות בניהולה של הגב' תמר אשכנזי אשר עושים עבודת קודש, לעשות את אשר לאל ידם למען הידוק הקשר בין הממסד הרבני

והגורמים הרפואיים שהינו חיוני וחשוב למען מטרה כל כך חשובה של הצלת חייהם של רבים שכיום נאבקים על חייהם.

כאן המקום תחילה להודות לבורא עולם אשר נתן בי את הכוח שמתוך האפלה שהנני שרוי בה עם פטירתו של בנו בקיצור שנים, עזרני האל יתברך והעניק לי את הכוח להמשיך בשגרת החיים ולהתמודד עם הכאב והאובדן ולפעול בכל דרך אפשרית הן להנצחתו של בני אריאל נ"ע והן להעביר מסר לכולנו של שמירת החיים ועשיית חסד לכל ומתוך אהבה כפי שבננו נהג בחייו, לאחר פטירתו נתרמו איבריו על פי פסק הלכה כמפורט לעיל להצלת חייהם של אחרים, למרות הכאב הצער והיגון זה הדבר הנכון.

ומעלה אני על נס את זכרו של מו"ר אבי מעתוק טובי ז"ל ושתבדל לחיים טובים וארוכים אמי מורתי אוריזה (דיאמנטה) טובי שתחיה ותאריך ימים בבריאות איתנה, את אהבתם אותנו חינכנו והתווית הדרך בה אנו צועדים מאז לידתנו ובהמשך חיינו.

את חמי האהוב ר' חיים אהרון לוי נהרי ז"ל על צניעותו ואהבת הבריות שהייתה בו ושתבדל לחיים טובים וארוכים חמותי שמחה נהרי שתחיה ותאריך ימים בבריאות איתנה על כל אשר העניקו לנו ולכל יוצאי חלציהם.

את אחי אשר טובי ז"ל שהיה אהוב ומוערך על כול בני המשפחה ועל כל מי שהכירו שנקטף באופן טראגי בקיצור שנים, את זכרו ננצור בלבנו לעולמי עולמים ויזכה למנוחת שאננים.

תודה והערכה מיוחדת לאשתי יונה מב"ת שתחיה ותאריך ימים בבריאות איתנה. לבני היקר ברק הי"ו אשר זיכהו האל-עלה בבת זכר, יהי רצון שיזכה לגדלו יחד עם אחיותיו לתורה לחופה ומעשים טובים. ולבני היקרים כפיר ואושרי הי"ו יזכו לבנים זכרים של קיימא ושי ישראל הי"ו יזכהו האל לחופתו בקרוב, כלותי מב"ת ונכדי הי"ו על התמיכה החום והעזרה שהינם מושיטים לי בימים קשים ובימים טובים שיבואו עלינו ועל כל ישראל, תבוא עליהם הברכה ויזכו להצלחה במעשיהם ונחת מפרי עמלם ובריאות איתנה. ה' יאיר דרכם לעבודתו יתברך ויזכו לחיים טובים ויאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, אחווה ואהבת אמת תשרור בניהם אמן.

תודה והערכה לאחי ואחיותי גיסי וגיסותי וב"ב היקרים הי"ו על התמיכה העידוד והסיוע בתקופה הקשה בה אנו שרויים, מי ייתן שהם ואנחנו נראה רק ימים טובים ונזכה לברכה והצלחה בעמלנו ונחזה את ביאת משיח צדקנו במהרה בימנו אמן.

תודה מקרב לב למכובדי ראש העיר מר יחיאל זוהר הי"ו ולכל המסייעים לו ובמיוחד למנכ"ל העירייה מר משה מימון הי"ו על התמיכה העידוד והסיוע לו זכינו מאז פוקדנו האסון של פטירת בנו ועד עתה ועזרתם הרבה בהוצאת ספר זה, יזכו לעמוד על משמרתם לאורך ימים ושנים בבריאות איתנה ויראו נחת וברכה בעמלם. ותודה אישית לדובר העירייה בני כהן הי"ו על הכנת הפתיח לפרק הזיכרון ולידידי קרוב משפחתנו ראובן פינש הי"ו וכן שאר עובדי העירייה כל אחד לפי כבודו. ויזכו לברכה והצלחה בכל ולעוסקים במלאכת קודש של סיוע לתשבי העיר בכלל ולנו בפרט בימי השבעה והשלושים ואף לאחר מכן כולם יבואו על הברכה.

תודה מעומקא דליבא לרב עמוס מימון שליט"א ראש ישיבת בני עקיבא נתיבות בה התחנך בנו אריאל נ"ע ואשר הכיר מקרוב את מידותיו ומעלותיו, על התמיכה, העידוד והסיוע הרוחני והגשמי לאורך כל התקופה, במסירות ללא גבול ה' ישלם שכרו, יעלהו מעלה וייתן בו הכוח להרבות תורה בתלמידיו ופיתוח הישיבה להאדירה ושגשוגה שכידוע הינה מפעל חייו למען הדורות הבאים ויראה נחת מיוצאי חלציו וברכה והצלחה בעמלו. וכאן המקום להודות למנהלנית הגברת פדות מלכה, למזכירה הגברת ליאת אפנג'ר ולאב הבית אלי מאסס על עזרתם לי בכל אשר נתבקשו ואף מעבר לכך. בורא עולם ישלם שכרם וירבו נחת מיוצאי חלציהם וברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם.

הוקרה ותודה לרבנים והמורים אשר חינכו את בני וליווהו בשנות חייו הקצרים אזכיר חלק מהם שהיו אלו בעיקר שעיצבו את אישיותו והייתה להם השפעה רבה על התווית דרכו ועוד בחייו הכיר להם תודה על כך, ר' נטף מויאל גם על התמיכה בתקופה שלאחר פטירת בנו ע"י ארגון וקיום שיעורי תורה לעילוי נשמת בנו אריאל נ"ע, ר' יפת חגבי, ר' שראל אסף, ר' יעקב ראשי, הגננות יפה חדד וברית עמיר, המורות אסתר נגר, מרים דמרי, סיגלית שמואל, סלה בזהדנה, דקלה ג'אן ואת הרבים האחרים שניקרו בתחנות חייו כולם יבואו על הברכה ותהא משכורתם שלמה מאיתו יתברך. כמו כן את מדריכיו מסניף בני עקיבא שלומי, אדר, נהוראי ונועם שגם נמנו בין חבריו הטובים, וחבריו הרבים אשר כולם כאחד נרתמו לתמוך ולסייע במהלך כל התקופה מאז האסון שפקד אותנו הן בהשתתפותם בשיעורי תורה לעילוי נשמתו והן בהנצחתו ולכל דבר שנתבקשו נברך את כולם ברכה והצלחה בכל אשר יפנו וימלא משאלות ליבם לטובה.

תודה אישית לחבר יקר שמעון מינס הי"ו על עזרתו הרבה בשכתוב את אשר כתבתי לספר "את שאהבה נפשי" ובספר זה, היושב במרומים ישלם שכרו ויראה ברכה בעמלו ונחת מיוצאי חלציו.

תודה לכל אלה אשר תמכו בנו בימים הקשים ובמיוחד לשני ידידים קרובים חיים מדר הי"ו על עזרתו הרבה בפעולות ההנצחה לבנו - יהי רצון שיראה

ברכה בעמלו, וישראל צבאן הי"ו רפואה שלמה ובריאות איתנה ורעייתו מלכה מב"ת שתחיה, שיזכו לנחת מיוצאי חלציהם וייראו ברכה בעמלם, ילדיהם כל אחד בשמו הטוב ותודה מיוחדת לבן הזקונים עדי נ"י על עזרתו הרבה בהקלדת חלק ממאמרי הרבנים כולם יבואו על הברכה ותהא משכורתם שלמה מאיתו יתברך.

אסיים את דברי אלו בתפילה לפני שוכן מרומים שירפא מכאובים ויתן בנו את הכוח בימים קשים שעוד בודאי נכוננו לנו כי הזמן חולף אך הכאב לא מרפה. נאחל לכולנו בתקווה שנמשיך בעזרתו יתברך להרבות מעשי חסד לזכות הרבים ולהנצחת זכרו של בננו אריאל נ"ע שבודאי בזכות מעשי החסד שלו שוכן במשכנות שאננים ויתפלל בעדנו לפני שוכן מרומים ובקרוב בימינו יבוא הגואל ויתקיים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר". וכולם יקומו יחד עם בני בתחיית המתים, אמן.

"חבל על דאבדין ולא משתכחין"

בכאב גדול וגעגוע

אבא

רפאל טובי





מר יחיאל זוהר

ראש עיריית נתיבות

## חבל על דאבדין ולא משתכחין

מעשה ראוי יזמה משפחתו של אריאל טובי ז"ל להנציח את זכרו בהפקת ספר, אשר לצד תיעוד סיפור חייו המופלא של הנער, שרטוט קווים לדמותו, עוסק בעבודת מחקר הלכתית נדירה ויוצאת דופן של מעשה החסד שחתם את חייו: תרומת איברים.

מסכת חייו של אריאל טובי ז"ל הייתה רצופה מעשה חסד עם הבריות והיה זה רק טבעי שהוריו רפאל ויונה יבדלו לחיים ארוכים קיבלו החלטה אמיצה ואצילית מאין כמוה, בהתייעצות ובתמיכת רבנים חשובים לתרום את איבריו להשתלה בגופם של אנשים חיים, ואיני יכול להעלות על הדעת מעשה חסד גדול מהצלת חיים.

הנער אריאל טובי ז"ל שהלך בנסיבות טרגיות בדמי ימיו והוא בן 17 שנים, הוא פרי יצירה ובנה של העיר נתיבות. בה נולד, בנתיבותיה הלך, בנפתוליה השתובב, עם ילדיה שיחק ובמוסדות החינוך שלה התעצבה אישיותו והתגבשה תפיסת עולמו כילד אציל נפש, בעל שאר רוח, תלמיד מצטיין ובעל מידות טובות והליכתו בטרם עת גרמה לתחושת אובדן וכאב גדול לכל תושבי העיר ובפרט למשפחתו האוהבת, לרבנים ולמורים, לחבריו לספסל הלימודים ולכל מכרי המשפחה המוכרת והאהודה בעיר.

עיריית נתיבות מוצאת עצמה מחויבת לעמוד לימין המשפחה ברגעים קשים, לעודד את רוחה שבמעשה חסד זה היא עשתה למען הכלל. כראש העיר, אני חש חובה מוסרית וזכות גדולה לסייע למשפחה בהוצאת הרעיון של מפעל חשוב זה לעידוד תרומת איברים והצלת חיים מן הכוח אל הפועל.

היום הזה, יום ירושלים הוא יום מיוחד בחיי האומה הישראלית ובדרך החתחתים ההיסטורית שמחברת את עיר כיסופיו ומחוזות געגועיו של כל



לשכת ראש העיר

יהודי לעיר "ירושלים הבנויה". אין זה מקרה שביום הזה, יום חגה של ירושלים עשתה משפחתו של אריאל מצווה גדולה וחשובה בדרך להנצחתו עם הכנסת ספר תורה לביהכ"ס ברוב עם. מקור השם אריאל הוא שם נרדף לירושלים ולבית המקדש ונלקח מהתנ"ך: "הוי אריאל אריאל קריית חנה דוד ספו על שנה חגים ינקפו..." (ישעיהו, כ"ט, א').

אין בפי מילות נחמה שיכולות לבטא את גודל הכאב ואת עוצמת היגון של השכול שפקד את משפחת טובי עם לכתו של אריאל ז"ל, אבל אני מוצא לנכון לחזק את ידי המשפחה, אשר הקדישה את השנה האחרונה לעבודת קודש מייגעת נפשית ורגשית של הפקת ספר חשוב זה וזכות מעשה החסד הגדול שעשתה המשפחה תעמוד לימינם, תאיר את דרכם ותמלא את ביתם בחיי נחת ובריאות איתנה.

אני מבקש לחזק את ידי הרבנים, המורים והתלמידים, חבריו של אריאל ז"ל על לכתו של תלמיד מצטיין ונעים הליכות וחבר יקר ואוהב אדם. המנחם ינחמכם בנחמת ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד. יהי זכרו ברוך.

יחיאל זוהר





## ישיבת בני עקיבא - נתיבות



הרב עמוס מימון

ראש ישיבת בני"ע נתיבות

### אקדמות מילין

"חסד הוא עמוד העולם. עד שנאמר: 'עולם חסד יבנה'. והוא מהדברים שאוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא. וכללות החסד הוא שיעשה חסד בגופו ובממונו ובדבריו, וכל איש אשר בכוחו לעשות יעשה, אין חילוק בין רב למועט, מצווה דאורייתא קעבד...

ובני אדם מזלזלים בהם ולא ידעו מהו חסד ומה רב טובו... ובכלל מצות גמילות חסדים הן בכלל מצות ואהבת לרעך כמוך... ואל יחוש על טורה גופו דלפום צערא אגרא...

ועיקר גמילות חסד שיעשה עם חברו הוא שיעשה חסד עם נפש חברו, וישתדל לזכותו וללמדו ולהדריכו בדרך ישרה אשר ילך ויוכיחנו על פניו... ומאחר שלא יוכל לעשות כן לכל פרט מישראל לא יבצר מלומר תפלה כפעם בפעם תפלה כוללת על כל נפשות ישראל וייתן צדקה למנוחתם... ואין לך חסד גדול מזה...

ולכן האיש הירא יבחר עשות חסד ויקבל שכר טוב מהאל הנאמן שומר הברית והחסד, ובמידה שאדם מודד, בה מודדין לו, ורב חסד מטה כלפי חסד..." (פלא יועץ).

רחש לבם הטוב של בני משפחת טובי הי"ו להנציח את זכר בנם תלמידנו אריאל אשר הלך לעולמו ללא עת, והוא בחור בן שבע עשרה שנה.

הוצאת ספר מאמרים העוסק בבירור הלכתי ורעיוני במידת החסד והנתינה ברבדים ובסוגיות שונות, היא הדרך הראויה ביותר להנצחתו של אריאל אשר היה מגדל אור של נתינה והתעסקות בחסד לכל אדם. חסד אשר ליווה אותו עד יומו האחרון, במחשבה על האחר והחסד, בהיותו בין הראשונים להשלים לו את מחסורו.



מתוך כך יזכו המשפחה והכותבים שמאמריהם יהיו כזרקור ואבן דרך לבחורי ישראל באשר הם, ולמען בניית מסלול ודרך חיים מאושרת

רח' ז'בוטינסקי ת.ד. 356 נתיבות 80200 טל. 08-9942858 פקס 08-9942858



**ישיבת בני עקיבא - נתיבות**



בס"ד

יותר וממילא גם מבטאת את שליחותנו בעולם הזה. בהזדמנות זו, מודים אנו בשם המשפחה והישיבה לכל הרבנים החשובים אשר הקדישו מזמנם, וסייעו לנו בהוצאת ספר זה.

אריאל ז"ל היה עלם חמודות, אשר בושה כיסתה את פניו במהלך כל היום. אריאל היה תלמיד אשר לא העז להרים את זוג עיניו כשהיה מדבר איתי ועם מורים רבים.

בושת פנים זו, היא אחת התכונות של זרע ישראל בכלל ושל משפחת טובי ה"ו בפרט.

מידה טובה אחרת באה לידי ביטוי בדמותו של אריאל בשנות חייו הקצרים, והיא מידת החסד והנתינה לאחר ולחסר.

אריאל הקפיד להתנדב לכל דבר שהיה עוזר לאנשים אחרים, גם אם זה היה על חשבון זמנו הפרטי או מאווייו האחרים.

ה' חנן את אריאל בחוכמה יתרה, וזה הביא אותו לעשייה של דברים מתוך הבנה, ופעמים גם מתוך בירורים עמוקים לבירור דרכו בעבודת השם ובחיו עם חבריו.

יהי רצון שבירור זה של מאמרים רבים, מרבנים חשובים יהיו לתמרור ולזרקור לכל בחורי ישראל, בסלילת דרכם בעבודת ה', ובשכלול מידת החסד מחד ובהבנת ערך וקדושת החיים מאידך.

בברכת התורה ולומדיה  
הרב עמוס מימון - ראש הישיבה



### תמר אשכנזי

מנכ"לית מרכז ההשתלות הארצי

## מכתב הערכה

לרפי ויונה היקרים,

הכרנו לאחר שאריאל בנכם ז"ל נפטר מפצעיו. עם קבלת ההודעה על מותו, בבית החולים, חשבתם על האפשרות לתת חיים לאחרים, ולתרום מאיבריו להשתלה.

לאחר שהתייעצתם עם הרב מרדכי אליהו אמרתם: "הבנו שזה הדבר הנכון לעשות וחמישה אנשים חיים היום בזכותו של אריאל ז"ל, בשבילנו הבן עוד חי!"

בשיחה שניהלנו בביתכם, חודשים לאחר האסון סיפרתם על ילדותו של אריאל ז"ל.

את יונה, כמורה לחינוך מיוחד שיודעת להעניק ולתת לילד את כל הנדרש הן בהקניית ידע והן בהקניית ערכים, ניהלת בית לדוגמא וגידלת את ילדיך בהרבה חום ואהבה.

אתה רפי, זכית לשהות שעות רבות עם אריאל וללוות אותו בגדילתו, דבר שלא תמיד התאפשר לך עם ילדיך הגדולים.

סיפרתם על אריאל ז"ל שהיה ילד שקט, שסיפר מעט אך עשה הרבה. נהג לעזור לחברים, להגן עליהם לתמוך בהם. פעם, סיפרתם שאכל מעט בטענה שאינו רעב, ובסופו של דבר התברר שהוא מנע מעצמו כדי לתת את האוכל לחבר שחסר לו.

אריאל ז"ל, נתן לאחרים ולנזקקים עוד בחייו, ואתם - הוריו, שבזכותכם היה אריאל ז"ל טוב ונדיב המשכתם את דרכו בנתינה הגדולה ביותר, מתן חיים! אין מילים לתאר את אצילותכם וגדולתכם.