

הקדמת המערכת

בהתרגשות רבה אנו זוכים להגיש בפני קהל הלומדים אשר בכל אתר ואתר את הכרך השביעי של אסיף. כרך זה כקודמיו מקבץ אל תוכו יצירה תורנית מגוונת המתחדשת בבתי מדרשנו, ובמידה רבה ניכרים בו פירותיהם של ענפי לימוד רבים: תנ"ך וגמרא, הלכה ואגדה, אמונה ומחשבה. בהוצאתם של הדברים לאור יש לראות שיא של תהליך ארוך של לימוד ויצירה, כתיבה, מיון ועריכה, אשר במידה רבה נותרים מאחורי הקלעים. ועם זאת, יש לדעת כי מאחורי כל מאמר יש לא מעט שיעורים ורעיונות שעוד לא עלו על הכתב. כך שנכון יהיה לראות בכל אחד מהמאמרים שלפניכם נציג של בית-מדרש, הארה שיש לה בית אב, ופרי שצומח מכוחו של עץ ויונק משורשיו.

בהלכות ברכות הפירות מצינו שנחלקו אם החביב עדיף או שמא יש להקדים לו ממין שבעה. אולם, בהלכות ברכות הנהנין של פירות רוחניים לא נחלקו – וכל הפירות שבאסיף שלפניכם כולם ממין שבעה, מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, וכולם חביבים.

יש בהם ממילי דברכות וממילי דנזיקין; מעניינים הנוגעים למאן דבעי למהוי חסידא, ומהדרכות רוחניות וחינוכיות ליחיד ולציבור; צדקה ומתנות עניים; מצוות התלויות בארץ עם דיני שחיטה, סוטה ואפילו טומאה וטהרה; דבר גדול כענייני השגחה והתמודדות עם שאלות אמוניות הנוגעות ליסוד של תורה מן השמים, ודבר קטן – אלו הויות דאביי ורבא – בענייני ספקות ותערובות החמורים. מקצתם מפירותיה של ירושלים ויישובי ההרים שסביב לה, ומקצתם מיהודה ומהשומרון, ממעלה הגלבוע ועד רחובות, ומרמת הגולן עד לשדרות. וביחד הרי כולם מוגשים לפניכם כדבר מתוקן ומוכן לעלות על שולחנם של מלכים – רבנן ותלמידיהון.

המגפה העולמית ליוותה את העבודה על כתב העת והשתתפה את יציאתו. עם הגיע עת העימוד הסופי והירידה לדפוס נראה כי הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, ובשורת החיסונים מלווה את פריחת האביב – בבית ובשדה, במרחב הפרטי כבמעגלים הציבוריים, ואף בבתי המדרש עת הזמיר הגיע וקול התורה שב להישמע בהמון רב בכל מרחבי ארצנו, ברוך ה'. אילו פינו מלא שירה כים אין אנחנו מספיקים להודות לה' על בריאות הגופים והתאוששות הנפשות, וכולנו תפילה שיתמיד הטוב, ויוסיף ה' להשפיע שפע של חיים טובים על כל ישראל די בכל אתר ואתר.

במהלך השנה החולפת נלקחו מאיתנו כמה מגדולי ישראל, ובהם רבנים שהעמידו תלמידים הרבה, ואשר נודעה להם השפעה רוחנית, לימודית וחינוכית אדירה

בישיבות, בכוללים ובקהילות רבות. בכרך שלפניכם מובאים גם דברי הערכה הקשורים עם דמותם של הרב נחום אליעזר רבינוביץ', מייסדה של ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, ושל מי שראה עצמו כתלמידו וכיהן כרבה הראשי של הממלכה הבריטית, הרב יונתן זקס. את הכרך פותחים דברי הספד על הרב זלמן נחמיה גולדברג, שלימד והדריך דור של דיינים ורבנים במוסדות תורה רבים מתוך מסירות וצניעות מיוחדות במינן.

תודותינו לכלל העמלים והטורחים כדי להביא את הכרך הזה לאור עולם: תודה לכל הכותבים – על עצם הנכונות לגייס את המאמצים הדרושים כדי לבטא את הרעיון ולשתף בו, על העיבוד והתיקון, וגם על הסבלנות שנדרשה מהם לא פעם. תודה לעורכים המסורים, ותודה לקוראים, ללומדים ולמגיבים. תודה לאיגוד ישיבות ההסדר המעמיד עצמו כגב לפרויקט האסיף המיוחד הזה מבחינה כלכלית וארגונית, ועושה זאת בעין טובה ובחפץ לב.

בהזדמנות זו תודה מיוחדת וברכות מעומק הלב לאפרת מזכירת האיגוד עם נישואיה לבחיר ליבה, בורא העולם בקניין ישלים בניינכם וישרה שכינתו ביניכם. כמו בתבואת השדה כך גם בפירותיו של בית המדרש, האסיף הרי הוא תקופת השנה, ומה שמונח כאן כעת הרי הוא תולדה של ברכת ה' מן השנים שחלפו. יש לשער כי השפעתה של תקופת הקורונה, סגריה ונקודות המבט שהיא פותחת תיתן את אותותיה ב'אסיף' הבא, ואנו מזמינים את רבותינו וחברינו שבכל אתר ואתר להשתתף בו.

באהבה, מערכת אסיף