

מכתב ברכה

מאת מו"ר הגאון הרב שאר-ישוב כהן זצ"ל

נשיא מוסדות 'אריאל', ירושלים



הגאון הרב שאר-ישוב הכהן זצ"ל נתן את ברכתו לספר זה
וכעבור שלושה חודשים נתבקש לישיבה של מעלה.
יהי רצון שזכותו תעמוד לנו לראות בטוב ירושלים ובבניינה



ותחזינה עינינו בשובך לציון!

ביום שחרור ירושלים העתיקה, באותו בוקר נפלא ובלתי נשכח של כ"ח באייר תשכ"ז, זכיתי להיות בין ראשוני הבאים לכותל המערבי. הייתה זאת זכות היסטורית להיות נוכח באותה תפילה בלתי נשכחת של הצנחנים הכובשים ולהיות עד ראייה לבואם של אבי מורי, הרב הנזיר זצ"ל, והרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל אל הכותל כשהם רכובים על ג'פ תול"ר. התפילה המשותפת שהתנהלה שם בהנהגתו של הרב הראשי לצה"ל דאז, הגר"ש גורן זצ"ל, הייתה תפילה שלא מעלמא הדין, חוויה חד-פעמית בחייו של כל אדם. כל מי שזכה לכך – לא ישכח זאת לעולם. כאילו נפתחו השמים וכולנו ראינו מראות אלוקים.

כמה ימים לאחר מכן, בחג השבועות הראשון שלאחר השחרור, התמזל מזלי והלכתי לכותל בתוך ההמון ליד הצדיק הירושלמי הבלתי נשכח הגה"צ ר' אריה לוי זצ"ל, אשר שמח לקראתי מאוד, אחז בידי ובכתפי וחיבקני בחום. הלכנו יחד כברת דרך, מהורהרים ושותקים, ואז פתח ואמר לי, כמעט בלחש, את הדברים הבאים: "כל ימי לא הבינותי את פירוש הפסוק "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים". עכשיו אני מבין". שאלתי: "מה מבין כבודו?", והוא אמר: "חלום, כך דרכו. אדם רואה ברגע אחד מאורעות שנמשכים זמן ממושך. לפעמים, אפשר לראות בחלום דבר שבדרך הטבע נמשך הרבה שנים, והנה אתה רואה אותו ברגע וכהרף עין מתבהרת לך התמונה כולה. תקופה שלמה, היסטוריה שלמה, חוויה של דורות עוברת לנגד עיניך כברגע אחד". ר' אריה המשיך ואמר: "זה מה שקורה לנו כרגע, כאן. אנחנו נכנסים אל העיר העתיקה, הולכים אל הכותל, ואנחנו כחולמים. ממש עכשיו אנחנו מתחברים עם רבבות ואלפים יהודים שהתפללו וייחלו במשך דורות לרגע הזה, שאנחנו חיים אותו כעת. בן רגע אנו רואים את כל מי שהיה בגולה, בשואה, במחתרת, במלחמת השחרור ובמלחמת ששת הימים".

מתוך דבריו אלה של ר' אריה לויך, רבם של אסירי המחטרות ואישיות נערצת על כל החוגים, התחוויר לי למפרע כי הוא עשה את שליחותו לא רק כאיש החסד והצדקה, אלא גם כמאמין גדול בייעוד המיוחד של השליחות של לוחמי המחטרות, שאותם ראה נלחמים במסירות נפש ממש על קידוש השם ועל קירוב הגאולה. הוא הוסיף ואמר לי בהתרגשות גדולה: "הנה זה, הנה הוא בא, אשרינו שזכינו לכך, לתקומת ישראל ולשליטתו של עם ישראל על ירושלים העתיקה. אשרינו שזכינו והגענו לימים אלו, ימים של התחלת הגאולה. אחר כך, ובקרוב בעז"ה, יחזרו כולם בתשובה, ותהיה בעז"ה הגאולה השלמה".

יש לשים לב לעובדה שדברים נפלאים אלו יצאו מפיו של רב ישיש מהישוב הישן של ירושלים, מתלמידי הרב קוק זצ"ל. אכן, הוא ראה בתופעת שחרורה ואיחודה מחדש של ירושלים, את התגשמותו של חזון שיבת ציון. והוא לא היה היחיד שראה זאת כך. בימים הגדולים והנפלאים של תש"ח ותשכ"ז, ימי מלחמת השחרור וימי שחרור ירושלים – כולנו היינו כחולמים. אמרנו בלבנו ואמרנו בפינו, שהנה באו הימים שעליהם בדיוק ניבאו נביאנו וחזינו, ימי אחרית הימים, ימי גאולה ופדות, שאליהם ייחלנו ואליהם התפללנו במשך דורות.

דברים אלו באו לידי ביטוי נפלא בדבריו של אבי מורי זצ"ל, שציטט דברים ששמע מפיו של מרן ה"חפץ חיים", ואשר התפרסמו בזמנו בחוברת שיצאה לאור על ידי תלמידי ישיבת 'מרכז-הרב' בשם: "התנוצצות אורו של משיח".

יורשה לי להוסיף הערה אישית: גם ברגעים קשים במלחמת השחרור, ואני מתייחס לרגע של נפילת הרובע היהודי בידי הירדנים אותו חוויתי בעצמי, קיננה בנו תחושה של חוויה היסטורית. שאף-על-פי-כן ולמרות הכל, אנו חיים בימים של גאולה.

היה זה בבוקר שבת קודש כ' באייר ה'תש"ח, יום אחרי נפילתה של ירושלים העתיקה בידי הצבא הירדני והכנופיות הערביות. אנו, השבויים והפצועים הנדכאים, הובאנו בידי שובינו לבניין של המנזר הארמני, סמוך להר ציון. והנה, כשהתרוממנו מעל אדני חלונות הקומה העליונה של המנזר וראינו את העשן הכבד המיתמר מעל בתי הכנסת של ירושלים העתיקה, ארע פתאום מאורע בלתי צפוי לחלוטין באותן נסיבות. באורח פלא, כאילו נדברנו על כל מראש, התחלנו לשיר. אני פתחתי בשיר, ואחרי כל חברי. שרנו בקול רם ונמרץ את התפילה "כי אתה ד' באש הצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה", והמשכנו במשך כחצי שעה בשירי שבת ושירי המחטרות "בדם ואש יהודה תקום". לוחמים מסכנים, פצועים, מוכים, אחרי שבועיים של מלחמה נוראה, מצאו בקרבם את הכוח הנפשי, שלא לדבר על הכוח הפיסי, לשיר ולהביע בפיהם את עומק אמונת הדורות. ומי שלא שמע שירת אמונה זאת – לא שמע שירה מימיו. אכן קשה להבין איך, גם בתוך המצב הנורא הזה, לא איבדנו לרגע את האמונה ש"אתחלתא דגאולה" הגיעה. אישית אמנם נמנינו עם אלה שניגפו בקרב, ואולי כבר אבדו

בתוך מלחמת השחרור, אבל האמנו שאעפ"כ הכול כדאי. לא היה בלבנו ספק, שההשגחה העליונה יודעת מדוע הדברים מתנהלים כך ושגם נפילתנו בשבי היא חלק ממהלך גדול שסופו שחרור ירושלים העתיקה והר הבית, שחרור שיפלט דרך למלך המשיח. אני זוכר שהשומרים הירדנים, אשר שמרו עלינו מפני ההמון הפרוע שרצה לטרוף אותנו חיים, חשבו שהשתגענו. "יצאו מדעתם, המסכנים", אמרו והראו עלינו באצבע. הם, פשוט, לא יכלו להבין איך אנשים שרים בנסיבות כאלה. על פי כל אמת מידה נורמלית אכן יצאנו מדעתנו, אך האמת היא שמעולם לא היינו כה שפויים. מעומק נפשנו פרצה האמונה השלמה. האמנו באמת ובכל לבנו בישועת ד' את עמו ונחלתו. כולנו, גם אלה מבינינו שעברו חוויות קשות של אבדן חברים קרובים ובני משפחה, המשכנו להאמין. כולנו היינו אודים מוצלים מאש, ובכל זאת שרנו. האמנו שאנחנו חלק מתהליך היסטורי, שזו תחילת העידן של זמן הגאולה, של "ימות המשיח". אמנם לא ידענו כיצד ואיך יתפתחו הדברים על ידי כוח עליון מאיתנו, על ידי עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, אך בלבנו חשבנו רק זאת: יהיה גורלנו מה שיהיה – אנחנו זכינו לחיות את ימי התגשמותה של ההבטחה האלוקית, שעליה חונכנו בבית מורינו ורבותינו, ועליה חונכנו את תלמידנו.



במשוך היובל למלחמת ששת הימים, ליקט וערך חבר מכון 'נזר-דוד', הרב שי הירש, אסיף גדול בעניין מלחמת ששת הימים ויום ירושלים, מדברי חכמי ישראל בדור האחרון, אשר "ראו עין בעין בשוב ה' ציון". שישה שערים בספר, כנגד ששת ימי המלחמה – הלכה, מוסר, דרוש, אמונה, רמז, רז ושיר, הבנוי על פי פרד"ס חלקי התורה. ועל כן, אברכו בברכת כוהנים באהבה שימלא ה' משאלות לבו לטובה, להמשיך ולזכות את הרבים בבירור מקחם של צדיקים ולהאיר את 'דברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה'. ודבר בעתו מה טוב, לחזק ולתת משנה תוקף בעקבותיהם של רבותינו, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל בראשות מרן הרב איסר יהודה אונטרמן ומרן הראשון לציון הרב יצחק נסים, לקבוע את יום שחרור ירושלים כיום הודאה לדורות, ולתקן סדרי תפילה מיוחדים ליום זה.

"יבנה המקדש עיר ציון תמלא". במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.

כ"ח באייר ה'תשע"ו.

פתח שנת היובל לגאולת עיר האלוקים.

הרב שאר-ישוב כהן

החופעיה"ק חיפה ת"ו, הר הכרמל

מכתב ברכה מאת הרב הראשי לישראל

David Lau
Chief Rabbi Of Israel
President of The Chief Rabbinic Council



דוד לאו
הרב הראשי לישראל
נשיא מועצת הרבנות הראשית

בס"ד, כ' כסלו, תשע"ז
20 דצמבר, 2016
הסכ' - 119.עז

לכבוד
הרב שי הירש הי"ו

השלום והברכה
מציון ומירושלים

מכתב ברכה

מלחמת ששת הימים שינתה את פני ההיסטוריה של הישוב היהודי בארץ ישראל. בדרך נסית שבנו לגבולנו וזכינו בסייעתא דשמיא לכונן את עפרה של ארץ ישראל, ולשוב אל כל המקומות שבמשך אלפי שנים נשאנו עינינו אליהם. ערי הקודש ירושלים, חברון, שכם ואחרים מקומות שנמנע מיהודי להלך בהם, הפכו להיות נחלת ישראל.

צר לי שהמאבק על זכות ישיבתנו בארץ ישראל עדיין לא נסתיים, וגם כיום אנו זקוקים לעזרת ה' לקיים ולשמור על הקיים.

יפה עטית על שכמך לכנס את דבריהם של גדולי ישראל מה שכתבו על אירוע מכונן זה. ואכן כיום יובל שנים לאיחוד ירושלים זה זמן ראוי ומתאים, וספר זה מבחינת דבר בעתו מה טוב.

יתן ה' ונזכה בימינו לישוב בטח בארצנו ולראות את החזרת שכינתנו לציון.

בברכת התורה והארץ

דוד לאו
הרב הראשי לישראל



מכתבי ברכה מאת רבני ירושלים עיה"ק

Shlomo Moshe Amar
Rishon Lezion
Chief Rabbi Of Jerusalem



שלמה משה עמאר
הראשון לציון
הרב הראשי לירושלים

בעהית"ש, ערב שבת קדש מקץ ר"ח טבת נר שישי דחנוכה התשע"ז.

אגרת ברכה

שאלו שלום ירושלים, כך קורא נִוֹד מלך ישראל בונה ירושלים לממלכת ישראל בארץ ישראל לעד, קורא ומעורר את לבבות בני ישראל, באמור אליהם, "שאלו שלום ירושלים", והוא הוא שאמר ברוח הקדש, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני וגו', וכאן שב ברוחו פי שניים, לעורר אותנו שלא נשכח אותה, ואומר לנו "שאלו שלום ירושלים", ורק בשאילת שלומה ובהתבוננות בכל הקשור לעם ה' ועיר הא-ל-הים, נזכה שלא נשכחיה ולא נסיח דעתנו ממנה. וכשמתבוננים בחסדי ה' עלינו בכל אורך גלותנו המר והנמהר, ובמיוחד מאז שוב ה' שיבת ציון, אשר שכינתו חופפת עלינו יומם ולילה, בהארה גדולה, בחן וחסד וחמלה, כן יאר פניו אתנו סלה.

מתוך התבוננות הזאת אנו נזכרים, ומתעוררים ואומרים, קומה ה' להאיר עיני עיורים, באורותיך המזהירים, לזקנים ונערים, עדרים עדרים, ישאבו מהבקעות ומההרים, בתהלות ומזמורים, ושיר השירים.

והנה ראיתי מה שכתב הרב שי הירש ישצ"ו חיבור שלם ושמו "המחזיר שכינתו לציון" ושבוהו רבנן דפקיע שמיהו, ועל ראשם הכהן הגדול מוהר"ר שמחה הכהן קוק שליט"א רב ראשי ואב"ד רחובות, ואני מצטרף לדבריו וברכותיו יפוצו מעינותיו חוצה, להגדיל תורה, ולהרבות התבוננות בדרכי ה', ויקויים בנו מקרא שכתוב: מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי ה'.

המצפה לרמי שמים, על הר הקדש וירושלים,




שלמה משה עמאר
הראשון לציון
הרב הראשי לירושלים

מכתבי ברכה מאת רבני ירושלים עיה"ק

Aryeh Stern
Chief Rabbi Of Jerusalem



אריה שטרן
הרב הראשי לירושלים

בס"ד בין כסה לעשור תשע"ז

דברי ברכה

בא אלי הרב שי הירש שליט"א וסיפר לי על רעיון יפה שעלה במחשבתו להוציא ספר לכבודה של ירושלים בשנת החמישים לשחרורה. הוא כינס בספרו מקבץ מדברי התורה שנכתבו על ירושלים מאז חזרתנו אליה, אל עיר הבירה של המדינה היהודית, לאחר אלפיים שנות גלות. בספר עצמו כונסו גם דברי הגות, ספרות ושירה שנתחברו לכבודה של העיר הנקראת "מקדש מלך עיר מלוכה" עד שמתקבלת לפנינו מסכת מושלמת של ירושלים השלמה. על כל אלה יבורך הרב המחבר בברכה להצלחה ושיזכה בעז"ה להוציא דבר מתוקן ומפואר מתחת ידו.

על כל זה באתי על החתום.



אריה שטרן
הרב הראשי לירושלים

**מכתב ברכה מאת הגאון הרב שמחה הכהן קוק שליט"א
הרב הראשי ואב"ד רחובות**

ב"ה, כ' סיוון תשע"ו
שאלו שלום ירושלים. אין קץ לגעגועים שעם ישראל מתגעגע וכמה על עיר הקודש והמקדש, עיר קדשנו ותפארתנו, מתפללים שלוש פעמים ביום ברגש ובאהבה "ולירושלים עירך ברחמים תשוב... ובנה אותה בקרוב בימינו...". הכמיהה איננה חד-סטרית, אלא בבחינת "אני לדודי ודודי לי" גם ירושלים מתגעגעת לכנסת ישראל ומתחננת שנזכור אותה ונתפלל עליה, כדרשת חז"ל "ציון היא דורש אין לה" (ירמיהו ל, יז), **מכלל דבעיא דרישה** (סוכה מא.).
 לכן יפה עשה הרב שי הירש שליט"א שקיבץ וריכז מאמרים בכל תורת הפרד"ס (ר"ת: פשט, רמז, דרש, סוד), אמונה ומוסר שנאמרו ונכתבו על ידי גדולי הדור בזמננו שליט"א ובדורות עברו זצוק"ל מכל העדות ומכל החוגים בקונטרס "המחזיר שכינתו לציון", ואנו מלווים אותו בברכת כהנים שיזכה להעלות את ירושלים על ראש מאויינו, עד כי נזכה "ונראהו עין בעין בשוב ה' ציון", ואנו כצאצאי בני אהרן נזכה "והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירים ולזמרם במהרה בימינו".
 בברכת התורה ובברכת כהנים באהבה
הרב שמחה הכהן קוק

♦

**מכתב ברכה מאת הגאון הרב דוב ליאור שליט"א
רבה של קריית ארבע היא חברון**

בס"ד, ד' אלול תשע"ו
 לכבוד הרב שי הירש, השלו' והברכה וכט"ס.
 חן חן על חיבורך המתאר את גודל הנסים וחיוב ההודאה עליהם שנתפרסמו בשעתו ע"י גדולי רבני ישראל. יישר כוח על העבודה המקיפה ועל ההשקעה באיסוף ובעיבוד החומר.
 גולת הכותרת של נסי מלחמת ששת הימים היא שחרור ירושלים, ולכן קבעה הרבנות את יום ההודיה דווקא ביום זה ולא ביום תחילת המלחמה או סיומה, משום שהעיקר הוא שחרור ירושלים. אין ספק שככל שירבו לעיין בגודל הנסים כן יגדל גם עומק ההודאה עליהם, כפי שדוד המלך שהיה נרדף וניצל, אח"כ סיפר את גודל הנסים שהיו לו ואמר "נדרי לה' אשלם נגדה נא לכל עמו". ככל שמבינים יותר ממילא גם ההודיה היא משמעותית יותר. אני ממליץ לשבץ גם סיפורים של לוחמים שראו במו עיניהם את גודל הנסים, וכן לצרף לפרסום את החוברת שהוציא ד"ר חגי בן ארצי 'מגילת ששת הימים', המתארת את גודל השגחת ה' במבצעי הלחימה.
 יהי רצון שתזכה גם בעתיד לתאר את גודל יד ה' שהתגלתה לעיני כל אפסי ארץ, והלוואי שהנהגת עם ישראל תדע להעריך את הישועה הגדולה ולנצל אותה להשבת עם ישראל לכל מרחבי ארצנו המשוחררים. עלה והצלח וחפץ ה' בידך יצלח. החותם לכבוד התורה ולומדיה,
דוב ליאור, רכס הר הזיתים

**מכתב ברכה מאת הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א
רבה של רמת-גן**

"בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו..."
במלאת חמישים שנה לשחרור הר-הבית ירושלים וחבלי יהודה ושומרון הגה הרב שי הירש רעיון יפה לרכז דרשות ומאמרים שנאמרו ונכתבו בימים הגדולים ההם ואשר יש להם משמעות גם לזמן הזה. בשנת היובל הזאת עלינו לשוב למקורות מהם שאבו כל הדורות עוז ותעצומות נפש, תקוות וייחולים ואמונה עזה לשוב ה' את שיבת ציון.
והנה זכינו שהחלומות התגשמו בחלקם בעזה". דברים שהיו יפים בשעתם כוחם יפה גם עתה ובעיקר בחיזוק הצפייה לעתיד הגדול שעדיין לפנינו. אנו עדיין חולמים, מקוים, מצפים ומאמינים שעוד תבוא אחרית הימים והר בית ה' יהיה נכון בראש ההרים ונהרו אליו כל הגויים ומציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.
כינוס מאמרים ודרשות זה ושכמותו יש בהם בכדי לחזק את אמונתנו וציפיותינו ולעודד את מעשינו ע"מ שענינו תחזינה בשוב ה' לציון ברחמים ובקרוב.
בצפייה לישועה,
יעקב אריאל, רמת גן



**מכתב ברכה מאת הגאון הרב יעקב שפירא שליט"א
ראש-ישיבת 'מרכז-הרב' וחבר מועצת הרבנות הראשית**

בס"ד, תשרי תשע"ז
ידידי היקר הרב וכו' שי הירש שליט"א, הדולה ומשקה מתורת רבותינו זה שנים רבות. עלה בידו להו"ל שיחות ליום ירושלים, ע"פ דברים שבע"פ שנאמרו שנים רבות בבית מדרשנו ובשאר מקומות, תוך הוספת הסברים ומקורות כיד ד' הטובה עליו, ודבר בעתו מה טוב.
והנה ידידי הנ"ל מוכר לנו מאז הסתופפו בביהמ"ד בשיבתנו הק' מרכז הרב שנים רבות, ועלה ונתעלה בכל מדה נכונה בתורה וביראה הקודמת לה, ובודאי תהיה לו סיעתא דשמיא לברך על המוגמר ברכת הנהנין ולזכות את הרבים במילי דמיטב, וברכתי אליו כי חפץ ד' בידו יצליח, להגדיל תורה ולהאדירה ולזכות ולראות בישועת ד' על עמו ונחלתו בקוממיות בנינה של ירושלים, לקראת ביאת משיח צדקנו, ותרבה הדעת כמים לים מכסים.

בברכה נאמנה ובברכת כהנים

יעקב שפירא

מרכז-הרב, ירושלים ת"ו

**מכתב ברכה מאת הגאון הרב שלמה אבינר שליט"א
ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב הישוב בית-אל**

ב"ה סיון תשע"ו

יישר כחו של הרב שי הירש על ספרו החשוב, "המחזיר שכינתו לציון", למען ראות יד השם הפועלת במלחמת ששת הימים ובכל קורות חייו. למען היפגש עם רבונו של עולם בהיסטוריה. ובוודאי יהיה לברכה לכל האומה.

שלמה אבינר

♦

**מכתב ברכה מאת הגאון הרב משה צוריאלי שליט"א
מלקט סדרת 'אוצרות הראי"ה'
וספרים נוספים**

ד' אדר ב', תשע"ו.

לכל המעוניין – ברכת ה' עליכם!

ראיתי דפים ראשונים של ספרו של הרב היקר, הרב שי הירש שליט"א, בעניין חיוב ההודאה על הנסים שאירעו לעם ישראל במלחמת ששת הימים. שמחתי מאד שהרב מלקט ממאמריהם של החשובים מבין רבני זמננו, שהכירו את החובה הגדולה להודות להשי"ת על הטובות שעשה עם כלל ישראל.

חטא זה, מניעת ההכרה בטובה שהקב"ה עשה לנו, הוא החטא השני שהיה בעולם, מה שאדם הראשון לא הכיר בטובתו של הקב"ה שנתן לו את אשתו חוה. ובאמת חטא זה הוא הגרוע מכל, כי הוא מביא לידי כפירה בהשגחה פרטית. וזהו החטא שהיה לחזקיה המלך, שלא שר שירה על הצלת כלל ישראל, ולכן הוחמצה ההזדמנות להביא משיח בדורו.

עלינו להתאמץ, להזדרז ולתפוש בכל אמצעי שנעשה כפי חובתנו התורנית, להודות להקב"ה על כל טובה שאנו מקבלים ממנו, וקל וחומר לטובה זו המקיפה כל העם כולו. כי הרי היה מדובר אז על סכנה הרוחפת על ראשי כל העם היושב בציון. ובאבדון שלהם, זו אסון נורא לכל כלל ישראל בכל מקום שהם בעולם.

ולכן הבה ונחזיק טובה להרב שי הירש שליט"א שטורח ועמל לאסוף בקובץ אחד מאמרים רבים ומגוונים להסביר היטב חיוב זה, בין מבחינת ההלכה, בין מבחינת המוסר, חיוב ההודאה, בין בדרך שיר ובין בדרך הרמזים. נברך אותו שיצליח במשימתו הקדושה.

כן דברי משה צוריאלי

מלקט של סדרת הספרים "אוצרות הראי"ה"

מכתב המלצה מאת הגאון הרב שמואל אליהו שליט"א
רב העיר צפת
וחבר מועצת הרבנות הראשית

בס"ד, ט"ו כסלו תשע"ז

לכבודה של תורה, לכבודה של ירושלים עיר הקדש, בשמחה אתכבד להמליץ טוב על הספר "המחזיר שכינתו לציון - מבט תורני על מלחמת ששת הימים", שעורך הרב שי הירש, ובו אסף כעמיר גורנה מטוב ירושלים עיר הקדש והמקדש.

גודל התשועה שזכינו לה בדורנו כי יד ה' עשתה זאת והוודאי שמו - כן תהילתו, למדנו מפי מרן הראשון לציון המקובל האלהי הרב מרדכי אליהו זצוק"ל: "אני רואה במדינה אור גדול. לא הייתה מעולם תקופה רבת אור כמו תקופתנו אנו במדינתנו".

"לגבי חגיגת יום העצמאות ויום ירושלים - אין כל ספק שבימים אלו נעשו לאבותינו ולנו ניסים ונפלאות, ואפשר לומר אפילו פלאי פלאות... ולפיכך, ע"פ ההלכה כל מי שנעשה לו נס חייב להודות ולהלל, לשבח ולרומם את שם ה'".

מרן הדגיש אה חשיבות התשועה בשחרור ירושלים ואמר: "לא היו צריכים לקרוא את זה "יום ירושלים" אלא "יום הכותל" זה הכי חשוב. חזרנו לכותל המערבי, זה דבר חשוב מאוד. ב"ה, ה' עשה לנו ניסים ונפלאות... ב"ה, חזרנו למקום הזה, רק אנחנו מצטערים שאין לנו עדיין בית המקדש, רק הכותל. נזכה שבית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מהשמים (רדיו קול האמת, ערב שבת קודש פרשת במדבר ה'תשס"ו).

וב"ה הוארו הדברים בשיעורים שמסרנו לכלל עם ישראל: "בעקבות מלחמת ששת הימים התרחבו מאוד גבולותינו וכבשנו את חצי ארץ ישראל המערבית. בודדים אולי נבהלו וברחו מישראל. אבל רוב רובם של היהודים היושבים במדינת ישראל הרגישו, אם לא שמעו במפורש את הכרזת ה': "בניי. אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תראו. הגיע זמן גאולתכם.

במלחמה זו שחררנו את שכם, את חברון ואת ירושלים. ניצחנו את כל אויבינו בשישה ימים. חצי המדינה שהייתה לנו בתש"ח התרחבה לכל יהודה ושומרון. נכנסנו למערת המכפלה, השמדנו את צבאות אויבינו וגרשנו אותם מאדמת אבותינו. ממש מתקיים בנו: "בניי. כל מה שעשיתי - לא עשיתי אלא בשבילכם".

"זה דבר פלא מופלא שקורה בימינו, בניין ירושלים קשור בקשר הדוק עם העלייה של ישראל לארץ ישראל... הסוד של ירושת ירושלים רמוז בפסוק שהגמרא מזכירה. "אימתי בונה ירושלים ה'? בזמן שנדחי ישראל יכנס".

כשהיו בארץ ישראל 600,000 אלף נפש, זכינו לכבוש חצי מירושלים. וכשהתקבצו עוד ועוד מנדחי ישראל והיינו כבר 600,000 גברים מבן עשרים שנה ומעלה, נכבשה כל ירושלים... היום אנו שולטים באופן רשמי בכל ירושלים ובכל הר הבית, והשלטון הזה צריך יותר חיזוק, כידוע. ומתי נשלוט עוד ועוד בירושלים ובהר הבית? כאשר יעלו ועוד ועוד נידחים ויתקבצו לארץ ישראל".

יפה עשה הרב העורך, במטרה חשובה "לסייע לקביעתו של יום ירושלים לדורות ולהעברתו גם לדורות הבאים". הדברים ערוכים בטוב טעם ודעת בג' כרכים, ומקיפים את דבריהם של חכמי ישראל בדור הזה שזכו לראות עין בעין בשוב ה' ציון ושחרור עיר הקדש והמקדש ירושלים, ובהם הובאו גם דברי מרן קדוש ישראל הראשון לציון המקובל האלהי הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, ומדברינו שנאמרו בשיעור השבועי לכלל ישראל ובמענה שו"ת לכל דורש ומבקש.

נזכה כולנו יחד לברכת נעים זמירות ישראל "יברכה ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייה". ויה"ר שיזכה ויפוצו מעיינותיו חוצה וימשיך לעשות חיל להגדיל תורה ולהאדירה אמן.

ביקרא דאורייתא,
שמואל אליהו,
רב העיר צפת