

דבר המשפחה



"טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון? להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות?"
 "טוב להודות לה'..." - אבן יסוד בדרכו של אבא. להודות לה' על כל הטוב,
 על האור, על כל עץ שניטע, כל פרי שגדל. על כל התקדמות קטנה וגדולה.
 "ולזמר לשמך עליון" - אבא ידע ממני הכוחות ולמי היכולת, למי צריך לשיר
 ולזמר. הוא עשה זאת מתי שרק יכל. כשנסע להוריו, כששימח חתן וכלה,
 פיזם מנגינה בעודו תופר פצע מדמם של ילד קטן, ושר בשובבות וברוגע
 עם נכדיו.

"להגיד בבוקר חסדך" - בכל בוקר, לא משנה אם ישן או כמה ישן, אבא
 היה מודה, על חסדים גדולים וקטנים. היה פונה בתחינה לריבונו של עולם
 על כל דבר, בין אם שלו ובין אם של אחרים.

"ואמונתך בלילות" - אבא היה גם איש של לילה. בזמן שחשוך ואין צופה
 הוא היה מספיק עוד ביקור, עוד תיקון, עוד משפט ועוד מנגינה. לא פעם
 מצאנו אותו רדום על הספה, נח מעט מהעומס.

ובעיקר היה מאמין גם בלילה! כשהחושך מבקש להפריע ולהמעית את
 אור ה', הוא היה ממשיך לחייך. גם בזמן שאחרים התקשו, ברגעי משבר
 לא פשוטים, הוא ביקש והתעקש להמשיך לעמוד. ליצור, לשמור ולהאמין.

מתוך הייסוד החשוב הזה שאבא הנחיל לכולנו, אני מבקש לפתוח בהודאה.
 תודה ראשונה לאמא האהובה שלנו, שעוד לפני שהספקנו לעכל את מה
 שאירע החליטה שקול התורה ימשיך להישמע בבית, ובאופן קבוע. תודה
 שבמסירות כל כך גדולה במשך כל השנים הללו היא ממשיכה לטרוח,
 להכין ולארגן לשיעור. תודה על הנחמה הגדולה ועל האמונה האדירה שהיא
 מעניקה לנו בכל יום.

תודה מיוחדת לרב שלומי בדש על המסירות וההתמדה בהעברת הלימוד
 והשיעור במשך כמעט שלוש עשרה שנה.

מתוך "חזון וחלומות" - הרב שלומי בדש

לרכישת ספרים: <https://shop.yhb.org.il>



מכון הר ברכה

תודה לחברות הבאות מקרוב ומרחוק, שממלאות את הבית ונוטלות בעבר ובהווה חלק פעיל בלימוד ספר דניאל, ובכל השיעורים שהיו מאז.

אבא לא למד בישיבה גבוהה אך הקפיד שנר התורה יאיר את דרכו. כאשר היה יכול היה פותח ספר, בין אם חומש ובין אם משנה, גמרא או ספרים אחרים, ולומד. בכל פעם בה היה צריך לברר עניין הלכתי הוא עשה זאת מן הייסוד, מהפסוקים ועד פסקי ההלכה השונים. בכל תחום, ובמיוחד בהלכות התפילה וקריאה בתורה.

בחדרו הייתה מונחת רשימה של כל עצי הבוסתן - כל עץ באיזה תאריך ניטע ובאיזה שנה יגמרו שנות העורלה והנטע רבעי. מתחת לרשימה היו מונחים כל המקורות הקשורים לעניין, עם הערות וסימוני מדגש. וכך עשה גם בהלכות חנוכה, הלכות ארבעת המינים ובכל דרכי חייו.

חומשו של אבא היה פשוט. כריכה שחורה, קטן וללא פירושים. בכל שבת אבא היה מעלעל בדפיו ושואל אותנו שאלות מתוך פרשת השבוע. שאלות פשוט ועומק, על מילה מסוימת או תיאור מסוים הנמצא בפרשה. כל תשובה הייתה מזכה בחיוך, הערה טובה, ובמידת הצורך בדירבון והכוונה לתשובה מדויקת יותר.

תודה לאנשי מכון הרב ברכה שנרתמו לתת כתף ועשו מעל ומעבר להוצאת השיעורים לאור. תודה לנחשון ליבוביץ' על שיכתוב השיעורים. תודה לר' טל חיימוביץ' על העריכה הראשונית. לרב עידו יעקבי, ליהונתן וישליצקי וליגון גרוסברג על הקריאה, ההארות וההגהות.

תודה לרבקה על התמיכה והעידוד, לילדים על הסבלנות וההבנה.

תודה גדולה לאבא, על כל הטוב שהרעיף עלינו, על כנות, מאור פנים ונתנת מקום לכל אחד מאיתנו לצמוח ולהתקדם במסלולו.

תודה לריבנו של עולם על הכל. האור, החושך, הטובה והרעה והטובה. שכן כולם מאיתו יתברך.

בגעגוע עמוק, ובאהבה עצומה.

נתנאל

פתח דבר



בשני לחודש אב, לפני חמש עשרה שנים וחצי, קרעה את ליבנו הידיעה המזעזעת שיקירנו אהובנו דני, נרצח באכזריות. ד"ר דניאל מאיר יעקובי היה בעל משפחה מופלא, רופא מסור מאין כמוהו, גאון רב-תחומי, בעל עניין במכונאות, בוטניקה, מוזיקולוגיה ועוד ועוד. אבל מעל הכל, הוא היה איש של חסד. בעצם, ד"ר דני היה 'מכור' לעשיית חסד. את הכל השכיל לשלב בנינוחות, בשמחה ובמאור פנים יוצאים מן הכלל. איש חמודות.

אחרי האסון הנורא, משפחתו כולה ובראשם אשתו המופלאה חני, בחרו לא להישבר אלא להמשיך ולהוסיף חיים. עוד נכדים ועוד חתונות ושמחות, עוד תורה ועוד גמילות חסדים.

חני יסדה שיעור בביתם. ביתה החם של חני והכיבוד המפנק שטרחה והכינה, היוו אבן שואבת לנבחרת של נשים שהתקבצה לאורך שנים בקביעות. חלקן שכנותיה תושבות הישוב יקיר, וחלקן חברותיה המורות בבית-הספר באלון מורה. על אף המרחק והזמן הרב שחלף, הלימוד ממשיך תוסס ומתקיים עד היום.

כשחשבנו מה נלמד יחד, באופן טבעי נפלה הבחירה על לימוד ספר דניאל. לימים, רחש ליבו של נתנאל, בנם של דני וחני, דבר טוב, והוא יזם להפוך השיעורים לספר - והרי הוא לפניכם. תודה רבה לנתנאל שלולא יוזמתו ומאמציו העקשניים לא היה הספר הזה רואה אור.

אין בספר חידושים משלי. שיעוריי מבוססים על תורת רבותיי, ובראשם מורי ורבי הרב יצחק בן שחר שליט"א. כמו כן יתכן שבאו בספר מדבריהם של הרב יעקב מדן, הרב יעקב חביב ואחרים. לכולם התודה והברכה.

מתוך "חזון וחלומות" - הרב שלומי בדש

לרכישת ספרים: <https://shop.yhb.org.il>



מכון הר ברכה

חובה נעימה לי להודות לעורך הראשון ר' טל חיימוביץ, ולעורכים הנוספים - ר' חיים אקשטיין ור' צוריאל חלמיש. תודה מקרב לב לבני היקר בנימין, שעבר על כל הספר וטרח להעיר ולהאיר הארות מצוינות בדרכו המיוחדת. תודה גדולה ומיוחדת לראש ישיבתנו הרב אליעזר מלמד שליט"א על למעלה משלושים שנה של דרך משותפת, על תמיכתו הגדולה לאורך כל השנים, על הליווי ועל האמון.

תודה לרב מאור קיים ראש מכון הר ברכה על התגייסותו להוצאת הספר. תודה לרבנים מאור הורביץ ודביר כחלון על הירתמותם הנמרצת וסיועם המיוחד.

חובה נעימה לי להודות גם למנכ"ל הישיבה יעקב וינברגר, למנהל הוצאת הספרים יוני בוזגלו, למעצבת הגרפית פדות ליברמן ולכל צוות ההפקה של הספר. יבואו כולם על הברכה.

תודה לך ה' יתברך על שבחרת בנו מכל העמים ונתת לנו את תורתך המתוקה, ועל חיי עולם שנטעת בתוכנו. יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתנו באהבה.

מרחשוון תשפ"ב

הרב שלומי בדש