

ביזמת רבנים מתלמידי הקרובים של הרב צ"י. קוק זצ"ל הופצה הקריאה הרצופה בזה בין צבור תלמידי מרכז הרב בוגרים וצעירים.

* * *

נדהמנו לקרוא ולשמוע דברי תלמידי חכמים יוצאי בית מדרשנו, בקשר לחברינו העצורים ולרבנים מרביצי תורה, ובאנו למחות על כך בגלוי מתוך אהבה רבה מסותרת.

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל הנהיג לימוד קבוע של שמירת הלשון בישיבה, וענין זה היה מרכזי בהנהגותיו הוא ובחינוכו בישיבה.

בספר שמירת הלשון (שער התבונה פרק ה) כותב: "וכאשר נתבונן באמת - נמצא, שקיום מצוות לדון את חברו לכף זכות ומידת שמירת הלשון - תלוי בקיום מצוות של "ואהבת לרעך כמוך", שאם יאהב את חברו באמת, בודאי לא ידבר עליו לשון הרע, ויחפש עליו בכל כוחו זכות". ובחפץ חיים (הלכות איסור לשה"ר כלל ח', ד) "ודע באיסור סיפור לשון הרע הוא אפילו על ע"ה... וכל שכן אם הוא תלמיד חכם, בודאי המספר לשה"ר עליו עווננו גדול הרבה יותר... וכמה פעמים נכנס על ידי זה בכלל מבזה תלמיד חכם, וידוע גודל עונשו של המבזה ת"ח..."

דיבורים ושיחות המתיחסים למעשים של חברים - ובעיקר בהסתמך על שמועות ועל סילופים של כלי התקשורת - הם מנוגדים להלכה; מצווים אנו שלא לדחות אבן אחר הנופל (קידושין כ', ב').

חברינו המתישבים ביהודה ובשומרון היו נתונים במשך זמן רב לסכנות בטחוניות של ממש, שהגיעו לשיאן במעשי רצח של יהודים, ד' יקום דמם, כשרוב הציבור אינו פועל באופן נמרץ להביא את הממשלה להסרת האיומים הבטחוניים החמורים. כל ביקורת המתעלמת מהמחדלים הבטחוניים - היא ביקורת הרסנית שאינה בונה.

יש לזכור, שיחד עם הדאגה לכבוד הממשלה, נהג רבנו זצ"ל לבקר קשות את העיכוב בהחלת חוקי התורה בכל שטחי החיים, ובמיוחד במערכת המשפט.

כאשר מקיימים בירורים הלכתיים ומוסריים, אמיתיים ומעמיקים, של כל המעשים והמחשבות של חברינו העצורים, יש לעשות זאת תוך בירור כל הפרטים לאמיתותם. ישנם מעשים המותרים בנסיבות מיוחדות; יש מעשים האסורים ממש ויש האסורים מפני איבה. בירורים כאלה צריכים להיעשות ע"י גדולי דורנו ובראשם הרבנים הראשיים שליט"א.

נזכור את קריאתו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל (אל היסוד, לנתיבות ישראל א' עמ' 26): "כולכם, כולכם, חוסו נא על עצמכם ועלינו כולנו, על נפשכם ועל כבודכם, על כבוד התורה והיהדות הנאמנה, על כבוד השם יתברך ועם סגולתו וארץ חמדתו, - והפסיקו את הזילזולים והעלבונות האישיים ההדדיים, שעלו כספחת קבועה במחננו עד לבלי נשוא!..." "כל הגורמים והאמתלאות אינם מחפים על חרפת הקביעות הזאת של "חכמות" העקיצות, הזילזולים והעלבונות האישיים, המפורשים והמעוקפים, כלפי אנשי תורה ויראה, שרצונם כולם הוא מכוון לקידוש השם, קיום אמונה, תורה ומצוות ובנין בית ישראל קדשו וכל כבודו וגדלו. ואם לפי דעת מי מאתנו יש משגה וקלקול באיזה מהדרכים והתכסיסים של חברו, להשגת אותם המאוויים הקדושים המשותפים לכולנו, הלא יש מקום לדרוש ולתבוע, להעיר ולהוכיח, כהוגן ובמרץ, אבל לא בשנאה ולא בביזוי חס ושלום, לא בהונאת דברים ולא בלשון הרע ושנאת-חנם, ד' ישמרנו, ולא בקביעות איומה כזו להרס את היסוד ולעקב את המישור".

חובה קדושה מוטלת על כולנו, לעזור לעצורים ולמשפחותיהם, בכל כוחנו, תוך הקפדה על שמירת הלשון ועל כבוד תלמידי חכמים ובני תורה.

הרב גדעון פרל
הרב איסר קלונסקי
הרב עוזי קלכהיים
הרב יהושע רוזן
הרב חיים שטיינר

הרב ישראל הס
הרב אליעזר ולדמן
הרב עמנואל זרביב
הרב דוד כהן
הרב דוד חי כהן

הרב יעקב אליאור
הרב יוסף בדיחי
הרב נפתלי בר-אילן
הרב יששכר גואלמן
הרב צפניה דרורי
הרב אריה הורוביץ



ב"ה, סיון שדמ"ת

אל אחינו בני ישראל
די בכל אתר ואתר

ברכת ד' עליכם!

כידוע נעצרו למעלה מעשרים אברכים בקשר למעשים שנעשו
ביהודה ובשומרון.

אנו קוראים לכל הצבור כולו להרים תרומתו כתרומה חודשית או
כתרומה חד-פעמית לטובת משפחות העצורים.

וכבר העריכו חז"ל במיוחד את החשיבות של פעולה למען האדם
בשעת דחקו וקראו עליו את הפסוק (מישעיהו נ"ח): "אז תקרא וד' יענה,
תשוע ויאמר הנני" (יבמות דס"ג).

עובדיה יוסף