

ספרים שנתקבלו במערכת

* * * *

קונטרס "לעשות את השבת"

הרב יחיאל משה ורטהיימר שליט"א / ענייני שבת קודש באגדה ומחשבה

אור בהיר מבקיע ועולה לעינינו בקונטרס רב הכמות שבלמעלה מ-100 עמודיו פרוסה מחשבת רעיונה של שבת קודש, הרב יחיאל משה ורטהיימר מפתיע אותנו בכל קנה מידה במקבץ עשיר זה של מאמרי עומק במחשבת השבת, ראשית כל בעצם הטיפול בנושא תדיר כל כך מחד ומאידך כל כך מועט העיסוק במעמקיו. אם בכל החגים שלוש יום קודם לבואו כבר שואלים ודורשים בעניינינו, כל שכן בבוא עיצומו של חג. הרי בשבת קודש רוב העיסוק הוא בפרשת השבוע, ותוכן היום של שבת קודש נזנח בצד, בוודאי מבחינת כמות השיח והדיבור בעניינה בהשוואה לשכיחות הופעתה.

אמנם ישנם חיבורים רבים על 'שבת', אולם רוב רובם מתייחדים להלכות שבת ומלאכותיה המרובים הררים התלויים בשערה, הפטור והחייב המותר והאסור, אולם זה שייך למה שאין לעשות בשבת, אבל בנושא מה כן צריך לעשות בשבת, מה התוכן המסויים של מצוות השבת, כיצד מקיימים את "לעשות את השבת", עדיין החסר רב. ומשום מה רק מועטים עוסקים בעושר הגדול של מחשבת השבת וסודותיה.



בפשטות הסיבה לכך היא שמרוב תדירותה של השבת, אין מרגישים את ההתחדשות המופלאה בהופעתה, וממילא אין מתעוררים לחקור במהותה ובתוכנה. ואולי סיבת הדבר היא מרוב עומק המובן ונשגבות קדושתה, התייאשו רבים מלהגיע לחקר עניינה.

חסד גומל עמנו המחבר שמכניס אותנו לענייניה של שבת קודש במהלך מודרג, מהפשט שבפשט עד העומק והסוד. ופורס לפנינו את כל המפה ברעיונה ועומק תורתה של שבת קודש על כל רבדיה מונחת בראש ככל חוצות למי שחפץ לזכות בה.

הולך הוא בעקבות רבו הגר"ל מינצברג זצ"ל בעל ה'בן מלך', וגם בכך ישנה הפתעה כשהוא מוכיח כי גם לאחר הספר עב הכרס 'בן מלך - שבת קודש', שהוא שערכו מפיו על עושר רעיוני ועומק מחשבתו, עדיין נותר שדה רחב להעמיק ולחרוש בהבנת ענייני שבת קודש. בנקודות שה'בן מלך' לא נגע בהם.

כל מאמר בקונטרס מהווה יצירה בפני עצמה, מציב יתדות ומותח מיתריהם על קושיות עצומות ותמיהות בסיסיות, שהקורא לפעמים עמד עליהם לבדו ולא מצא יישוב נכון, או שהוא אכן עומד תמה כיצד לא עמד עליהם. כמו השאלה הבסיסית בפתיחת הקונטרס, האמנם כל עניינה של השבת נועד להוות ציון לכך שה' ברא את העולם, שהמחבר מעלה שורת תמיהות עצומות על כך, בהמשך הוא מיישב את הדברים בהבנה עמוקה והגדרה מחודשת על עצם עניינה של שבת קודש, שעיקר מטרתה של השבת נועדה להוות ציון לקדושת

השי"ת, ואחר כך מסביר שלמרות זאת גם הגישה של השבת כעדות על הבריאה כיצד יש לה מקום בעבודת השבת.

וכך הוא הולך ומעמיד נדבכים איתנים במהלך המאמרים שלפנינו, והכל נעוץ בהבנה מעמיקה של המקראות, וביאור מאמרי חז"ל. ומושגי יסוד בשבת: מנוחה היה חסר, כל מלאכתך עשויה, הקשר בין שבת למשכן, זכור ושמור, ועוד רבים, הכל מתבאר בהבנה בהירה שלב אחר שלב, התחביר שוטף וזורם והקורא מתקשה להתנתק, למרות שהמאמרים מתארכים לפעמים, ישתלם לקורא להתמיד כדי להגיע לפתרון סוד השבת.

המחבר אינו נרתע מלהיכנס לנושאים עמוקים ומורכבים, כמו נשמה יתירה, סוד העונג בשבת, השבת כיום שירה, מאמרים בהם הוא משתפך לעתים בסגנון ספרותי כמתחייב מתוכן הדברים,

ככל שהקונטרס מתקדם ונכנס במאמריו לתוככי העניינים הוא מכביר בהזכרת מאמרי חז"ל וספרי קדמונים שאם ממבט ראשון הם קשי הבנה, הרי כשהכל משתלב במערכת התמונה הגדולה שהקונטרס מציב לעינינו, הכל נעשה הגיוני ומובן מאליו. בהמשך המחבר נכנס גם למושגים מתורת הסוד ומאמרי הזוהר על שבת קודש, כמו ייחודא עילאה וייחודא תתאה, שבת עילאה ושבת תתאה, שבת כ'כלה' ו'מלכתא', 'רעוא דרעוין', ומקרב את הדברים אל השכל, וכיצד הדברים מקבילים למושגי זכור ושמור שהזכירו חז"ל. ובעצם מעניק לנו דוגמא כיצד ניתן לשלב פשט ועומק הפשט עם דרוש וסוד שכל המהלכים הללו מקבילים ואינם אלא רבדים פנימיים של אותם הדברים עצמם. עד שכל הרואה יעיד כי חזה נפלאות, פלאי פלאים מתורת ה'.

לעת עתה הקונטרס הודפס בכמות מצומצמת, ותפוצתו הרחבה היא בעיקר במהדורה דיגיטלית.

ניתן לקבלו אצל המחבר: 053-3106174 או באי-מייל: a0527674671@gmail.com.

* * * *

ספר 'להתהלך' / ספר שמות

משיעוריו של הרב אורי הולצמן שליט"א:

ספר 'להתהלך' על חומש שמות, הוא השני בסדרה מתוך ששת הכרכים העתידיים לצאת לאור בס"ד; חמישה על חמשה חומשי תורה ועוד אחד על מועדי השנה. הספר מקבץ למקום אחד את שיעורי הרב אורי הולצמן שליט"א שנכתבו ופורסמו במהלך השנים על פרשיות התורה והמועדים.

הספר עוסק בלימוד המקרא, תוך הקשבה עמוקה אל מילות התורה, פסוקיה, צורת כתיבתה, ומבנה הספר והפרשיות. הלומד בספר זה ימצא עצמו מתהלך ומתפתח תמיד בהבנת דבר ה' דרך התורה, יקבל הבנה כיצד הגיעו חז"ל אל עומק דרשותיהם מתוך הקשבה אל פשט הפסוקים, ואף יקנה כלים וחווים לעצמו להקשבה עדינה אל המסרים ודרכי החיים העולים ממנה.

ספר שמות הוא 'ספר הגאולה'. בספר הזה אנו מלווים את בני ישראל הנמצאים בשעבוד מצרים בתהליך הגאולה, דרך קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, חטא העגל ובניית המשכן. התהליך הזה רצוף

עליות ומורדות, מוקשים ומכשולים שונים, אך בסיום הספר אנו קוראים על בניין המשכן, בניין של קשר נישואין העומד תחת הסימן של 'שנים שהם אחד'. מעט מהבנת הדברים האלה, אך לא מעט מדי, ימצא וישיג הלומד בספר 'להתהלך'.

