

פתח דבר

בלב סוער ונרגש יוצא לאור גיליון עשירי של אסיף. מאמריו נכתבו ונערכו בעיצומם של ימי מלחמה, שהתרגשה על העם כולו, ואשר בני בתי המדרש הציוניים נטלו בה חלק משפיע ומכריע. ואף על פי כן, ומתוך כך - מימינו אש-דת למו.

בצל החרב והתורה, בעיצומה של מלחמת 'חרבות ברזל', עמדו בתי המדרש כעמודי אש וענן. אלפי בחורי ישיבות - לוחמים ולומדים - נשאו בעול המלחמה והתורה יחדיו. הם יצאו מבית המדרש הישר אל שדה הקרב, החליפו בין חגור מדים לטלית ולחלוקא דרבנן, ובין כלי נשק לנשיקין דאורייתא, וגילו בפועל ממש חיים של מסירות נפש על המולדת ודבקות בתורה כאחד. ואף בשעת צרה ומלחמה זו אור התורה לא דעך. נרות הלימוד המשיכו לבעור, עת רבים מבניה יצאו לשרת בסדיר ובמילואים, והשאר נותרו ועמלו בתורה, שמרו על להבת בית המדרש הבווערת.

כחייליו של דוד המלך, "עדינו העצני", כך היו בחורי הישיבות: תלמידי חכמים ולוחמים מקצועיים. רכים בבית המדרש, נחושים ומיומנים בשדה הקרב, הצטרפו לשורות הלוחמים בחזיתות הצפון הדרום וביהודה ושומרון, ולמשימות הקודש הנוספות בקרית המודיעין, בהדרכה ובמחנה 'שורה'. מפגינים משך ימים ארוכים, ושבועות וחודשים רצופים, עוז רוח של גבורה ומסירות.

בשעה שמדינה שלמה נאבקה על חייה, הם עמדו יד ביד עם אחיהם בחזית הלחימה, מגנים בגופם על עם ישראל, ועושים זאת מתוך רוממות רוח, ונוסכים אמונה ותקווה, ומהווים מופת של מסירות נפש וגבורה.

אין זה מובן מאליו כי בעיצומה של שנה כה סוערת, שבה רבים מבחורי הישיבות שהו במילואים חודשים ארוכים, נכתב ספר מאמרים עיוני מעמיק. המאמרים שלפנינו מגלמים את רוחו של עולם התורה בישיבות - בירורים מחשבתיים, דיונים עיוניים ועוד. בספר זה מתגלה כוחה העצום של תורה, אשר גם בשעות הקשות ביותר, לא נפסק קולה ולא נדם הגותה.

בחדרי הלב - דומיה, ובקצה העין - דמעה, על אחינו, רעינו, חברינו, ותלמידינו שנפלו במערכה. בסערת המלחמה רבים מבחורי הישיבות נפלו על הגנת המולדת, בדמי חייהם הצעירים. בצילה של מערכה קשה, עומדים אנו נרגשים מול גבורתם העצומה של הלוחמים שחברו תורה וגבורה, קדושה ומסירות. הם אשר הפכו לסמל חי של מסירות נפש. זיכרונם היא חקוק בלבבות עמנו, ונשמותיהם תהיינה צרורות בצרור החיים.

יהיו דברים אלה לעילוי נשמתם הקדושות.

ומאת אדון כל, נפיל תחינתנו שיהיה אור התורה המתרבה בגיליון זה, ובשנה זו, מביא עימו עוצמה וחיים לעם ישראל כולו, ותרבה הברכה לכל, מאת פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, ואור חדש על ציון יאיר להצמיח גאולה שלמה לכלל ישראל ולכל פרט.



עם הוצאת הגליון הנוכחי, 'אסיף' מתרחב ל'אלומות' - אסופת מאמרים שתעלה לאתר שלוש פעמים בשנה. 'אלומות' תהווה במה נוספת למאמרים עיוניים, שתאפשר ללומדי התורה לשתף את פירות לימודם בקצב עדכני ורציף. יוזמה זו תאפשר גם פרסום נרחב יותר של מאמרים תורניים, תיתן במה לכותבים רבים יותר, ותפתח צוהר רחב יותר לעולם העיון. מאמרים נבחרים מ'אלומות' יתפרסמו ב'אסיף', כך שבעוד 'אסיף' ימשיך להתקיים כפרסום שנתי בחג הסוכות, 'אלומות' יאפשר להציג מגוון רחב יותר של עיון תורני, תוך שמירה על רמה איכותית ומעמיקה.



עם הוצאת הגליון, אנחנו מבקשים להביע את תודתנו העמוקה לאיגוד ישיבות ההסדר, ובראשו לר' אורי פינסקי, על התמיכה המתמשכת והעידוד המלא. תודתנו נתונה למגיהים המסורים מהישיבות השונות ברחבי הארץ, אשר טרחו והקדישו מזמנם היקר לליטוש המאמרים. תודה מיוחדת לכותבים, אשר מסרו לנו את כתביהם מתוך אהבת תורה ויראתה. התורה המתגלה בקולו ובכוחו של כל אחד ואחד מהם, מאירה דרך המאמרים שיש בהם זוויות חדשות ועומקים מחשבתיים, ומכולם יחד עולה מגוון עשיר של פרשנות ולמדנות. יהי רצון שנזכה להמשיך ולהגדיל תורה, להפיץ את אורה ברבים, ולהעמיד תלמידים הגונים וראויים.